

# GELOOFSGEMEENSCHAP DE DRIE RANKEN

**ORDE VAN DIENST met Maaltijd van de Heer**  
**zondag 21 april 2024**

**'de goede herder'**

voorganger: ds. Hanneke Siebert  
muziek: Ronald van Drunen, Annemieke Schuijl

**Bel klinkt** (Wij worden stil)

**Zingen: Lied 23b** *'De Heer is mijn herder'*

**Welkom**

## **VOORBEREIDING**

**Openingslied: Lied 652** *'Zing jubilate voor de Heer'*

*we gaan staan*

**Drempeltekst**

Voorg.: Onze hulp in de naam van de Heer

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

*we gaan zitten*

**Kyriegebed**, met responsie: **Lied 301e**,  
gevolgd door **Gloria Lied 304** *'Zing van de Vader die in den beginne'*

## **DIENST VAN HET WOORD**

**Kinderen gaan naar de kinderdienst**

**Inleiding op de lezing**

**Gebed om de openheid door de Geest**

**Lezing:** Johannes 10: 11 - 16

Lector: Woord van de Eeuwige, **Allen: Wij danken God**

**Zingen: Lied 653** *'U kennen, uit en tot U leven'* strofen 1, 6, 7

**Overweging**, gevolgd door **stilte**

**Instrumentaal** *'Wer nur den lieben Gott lässt walten'* - Johann Sebastian Bach

## **DIENST VAN HET ANTWOORD**

### **Inleidende woorden op de viering van de Maaltijd**

**Zingen: Lied 385** *'De tafel van samen, de tafel is gedekt'*

### **Gebeden**

Aandacht voor de **collecte** (apostel app of bij de uitgang)

- De Maaltijd van de Heer collecte is bestemd voor Bangladesh/Veilig koken en inkomen.
- De tweede collecte is bedoeld voor het pastoraat en onderhoud.
- In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerkvernieuwing plaatselijk.

### **Tafelgebed**

#### **Instellingswoorden**

**Gezongen Gebed om de Heilige Geest: Lied 333** *'Kom, Geest van God'*

**Onze Vader**, staande (gesproken), gevolgd door de **Vredegroet**

### **Nodiging**

**Delen van brood en beker**, onderwijl zingen wij (uit Taizé):

**Lied 921** *'Christe, lux mundi'*

**Lied 16b** *'Behoed mij, o God'* (NL)

**Lied 103e** *'Bless the Lord my soul'*

### **Dankzegging**

**Zegen**, besloten met gezongen *'Amen'* **Lied 431c**

**Slotlied: Lied 654** *'Zing nu de Heer, stem allen in'* strofen 1, 2, 5, 6

-----

### **Bij de liederen**

**LB 23b** Dominee-dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate dichtte rond 1859 'Het lied van den goeden Herder, naar Psalm 23'. Het lied was een geliefd lied uit de *Vervolgbundel* (1868). Voor *Het Liedboek voor de kerken* (1973) werd de tekst van Ten Kate iets gewijzigd. In *Het Liedboek 2013* zijn 8 uiteenlopende bewerkingen van Psalm 23 opgenomen.

**LB 652:** De derde zondag in de paastijd wordt 'Jubilate' genoemd, naar de eerste woorden van psalm 66: 'Jubilate Deo omnis terra'; 'Jubel voor God, heel de aarde'. Willem Barnard (1920-2010) schreef in de tweede helft van de jaren vijftig veel nieuwe liederen, gebaseerd op het klassieke liturgische jaar. Voor de paastijd dichtte Barnard een aantal specifieke zondagsliederen, steeds met de antifoontekst van die zondag als uitgangspunt.

LB 652 kent een trinitarische doxologie: een lofprijzing op de drie-ene God. Verzen 1 en 2 is een lofzang waarin de gehele kosmos wordt betrokken. Vers 3 bezingt de Zoon, vers 4 de Geest die de adem schenkt. De melodie van Frits Mehrtens (1922-1975) is even stralend als de tekst. Elk couplet begint met 'Zing jubilate' en eindigt met 'jubilate!'. Zowel aan het begin als aan het eind klinkt dan de hoogste melodienoot.