

# GELOOFSGEMEENSCHAP DE DRIE RANKEN

**Zondag 11 februari 2024**  
**Jong en Oud viering**



## De Kloof

ds. Hanneke Siebert, de jongeren van Next Step,  
Sandra en Ronald Lukassen, Esther Kamphuis en Dorien Pol  
muziek: Jan Tiemens

**Bel klinkt** (Wij worden stil)

### Muziek

*Human* – Rag'n'Bone man

*Threat the people with kindness* – Harry Styles

### Welkom

**Energizer** – *De kloof oversteken*

**Zingen:** *Jezus roept hier mensen samen* vers 1, 3 - LB 975

**De Slimste Mens** – *Wat weet u van...*

**Muziek:** *Formidable* - Stromae

**Lezing:** Matteüs 4: 18 - 25

**Zingen:** *Wil je opstaan en Mij volgen?* - Iona 40

Wil je op- staan en Mij vol- gen als ik noem je naam?  
Wil je die- nen in 't ver- borgen, zonder roem of faam?  
Wil je le- ven op de wind, broos en kwets- baar als een kind?  
Zul je ge- ven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

3. Wil je zien wat Ik in jou zie:  
gaven velerlei!  
Wil je horen dat Ik zeg:  
'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt,  
dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou  
en jij in Mij?

2. Wil je gids zijn voor de blinde  
die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind,  
gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan,  
ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in  
jou en jij in Mij?

4. Heer van liefde en van licht  
vervul mij met uw Geest.  
Dat ik ben op U gericht,  
en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U  
en Gij in mij.

## Overdenken

**Muziek:** *Tattoo* - Loreen

## Bruggenbouwen

### Gebeden

afgesloten met **gezongen** *Onze Vader* in de hemel LB 1006

### Aandacht voor de collecte (apostel app of bij de uitgang)

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie / Noodhulp Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen.

De tweede collecte is bedoeld voor het pastoraat en de kosten voor onderhoud. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Algemeen Christelijke Doelen / Stichting Williams, voor het jongerencafé Lighthouse.

**Slotlied** *Ga met God* - LB 416

## Zegen

**Muziek** *Can't hold us* - Macklemore & Ryan Lewis

---

**De luistermuziek** is door de jongeren uitgekozen met een eigen motivatie.

*Human* uit 2016 is soulvol met een stevige bass en gaat over de eigen gevoelens van de Britse zanger-songwriter Rag'n'Bone Man. Het gaat over toegeven dat je vaak gewoon niet alle antwoorden hebt. "I'm no prophet or messiah" erkent in één zin dat gevoel.

*Treat the people with kindness* is een hit van de Britse zanger Harry Styles. In 2017 had Styles een button op zijn gitaar geplakt met de tekst "Treat people with kindness". De zin ging een eigen leven leiden; fans vonden het een sterke tekst en droegen zelfs t-shirts met die zin naar concerten van Styles. In interviews noemde Styles het een "mantra" en in 2018 werd het de slogan van zijn tournee. Uiteindelijk schreef hij in 2019 dit nummer met deze titel. Het lied roept op om goed en vriendelijk met elkaar om te gaan.

*Formidable* uit 2013 is van de Belgische singer-songwriter Stromae. In de videoclip zie je Stromae dronken op een Brussels tramstation. "Het gaat niet over dronken zijn, niet over agressiviteit, maar over eenzaamheid", zegt de zanger. "Ik doe alsof ik dronken ben, maar ik wil dat je als toeschouwer door verschillende fases gaat: vreugde, empathie en onwetendheid". Stromae schreeuwt de songtekst van 'Formidable' tegen mensen op het tramstation. Er zijn mensen die hem toelachen, mensen die hem helpen, maar ook mensen die hem compleet negeren. Het idee achter de video is een sociaal experiment met als doel mensen te laten beseffen dat we elkaar moeten helpen wanneer het wat slechter gaat. Stromae zegt: "Ik doe een beetje raar maar dat betekent dat ik mens ben en dat jij me moet helpen. Iedereen begrijpt het wanneer iemand alleen is en diegene hulp nodig heeft." Het lied bekritiseert de oppervlakkigheid en de druk om altijd succesvol te zijn.

*Tattoo* - In 2023 won de Zweedse zangeres Loreen met dit nummer het Eurovisiesongfestival. Het lied zingt over de pijn van afscheid moeten nemen, terwijl de liefde voor die persoon toch eeuwig voortduurt. De metafoor van een tatoeage vertelt dat de liefdesrelatie diep in het wezen van de zangeres geworteld is.

*Can't hold us* uit 2011 is een van de meest monumentale hiphopnummers van het Amerikaanse hiphopduo Macklemore & Ryan Lewis. Iemand kan 'je niet vasthouden' betekent in hiphopjargon dat ze niet met je kunnen concurreren. Macklemore en Ryan Lewis vertellen de wereld dat niets hen ervan kan weerhouden om naar de top te stijgen. Het hoge feel-good gehalte van het rapnummer jongeren aan: "Even helemaal losgaan!"