



Jaargang 29 Nummer 2

Drieklank

Wijkblad van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken
November 2023



De Drie Ranken

Thema:
Als het onmogelijke...

Inhoud

Thema: Als het onmogelijke...

Redactie 2
Meditatie 3

Diaconaal jaardoel 4
Welke Dominee 4
Preek van de leek 5

Toekomst PGA 6
Eet-Mee 1 jaar 6
De vrouw bij de bron 7
Kerkenraad 7

Lia Benschop 8
Dementie bespreekbaar 9
Kees Lagendijk 10

Kerkrentmeesters 11
Aktiviteitenkalender 12

Tussen hoop... 13
Groene pagina 14
Samen eten 14

Kerst in De Drie Ranken 15
De vierde wijze 16
Te midden van... 17

De Vuurplaats 18
Oliebollen 19

Kerkwijzer 20-21
Rooster vieringen 22

Van de redactie

Dat idee dat onze samenleving, of ons eigen leven 'maakbaar' is, dat heeft de laatste jaren een flinke deuk opgelopen. We hebben niet alles onder controle, er is geen garantie op succes. Als mensen lijken we er eerder steeds beter toe in staat zaken te laten ontsporen. Toeslagen, aardbevingsschade, klimaat, stikstof, oorlogen, er lijkt geen eind aan te komen. Het lijkt schier onmogelijk om dingen echt op te lossen. Het uitzicht wordt steeds donkerder.

En dan klinkt toch binnenkort weer die Kerstboodschap. Een onmogelijke (maagdelijke) geboorte, in een onwaarschijnlijke (stal) locatie, met een wonderlijk samenraapsel (herders en wijzen, een os en een ezel) aan getuigen. Op een moment dat het er voor het volk Israël duister uitziet: het land bezet door de Romeinen.

Over dit 'onmogelijke' thema gingen Hans, Willem en Hans in gesprek met Lia, Ingrid, Kees en Carine. Over als het onmogelijke toch mogelijk blijkt, of als het echt onmogelijk blijft. Over wat je er doorheen sleept, of de moed geeft door te gaan: het verhaal van God en mensen gaat door.

Want dat is natuurlijk de boodschap van het Kerstverhaal: God laat ons niet los. Zijn eniggeboren Zoon kwam voor ons op aarde. Niet omdat we het verdienen of er recht op hebben. Maar uit genade, uit liefde.

Gert Jan Luiten

Onmogelijk...

Al lijkt de hemel, vrede, gerechtigheid, onbereikbaar.

Dan toch, tegen beter weten in, doorklimmen.

De liefde gaat door.

Gert Jan Luiten



Colofon

Drieklank is een uitgave van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken. Het blad verschijnt 5 maal per jaar en wordt gratis verspreid. Ook wordt Drieklank op de website van De Drie Ranken gepubliceerd. Vrijwillige bijdragen om dit blad mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt op rekening NL08 INGB 0005 1738 56 tnv PKN Wijkgemeente De Maten te Apeldoorn onder vermelding Drieklank. Daarnaast worden

advertenties geplaatst. Meer informatie ✉ drieklank@3ranken.nl

Redactie: Hans Hase, Hans Hulst, Gert Jan Luiten, Willem Olierook, Gerard van Straaten.

Vragen over bezorging: ✉ bezorgingdrieklank@3ranken.nl

Kopij volgend nummer uiterlijk **vrijdag 5 januari 2024** voor 24.00 uur aanleveren via

✉ drieklank@3ranken.nl

Tekst svp niet opmaken en gebruik als bestandsnaam 2401 + onderwerp artikel. Illustraties apart meesturen. Drieklank verschijnt dan 27 januari, voor de periode tot eind maart.

Als het onmogelijke...

Advent is een tijd van wachten... Afwachten, verlangend wachten, uitzien naar op wat op ons toe komt, hopen op toekomst. Soms voelt alle toekomst afgesneden en zijn er geen mogelijkheden meer; advent is hopeloos en toekomst onmogelijk. Als het onmogelijke...

De Bijbelse verhalen van het volk Israël vertellen van ervaringen waarop toekomst onmogelijk lijkt en er geen uitweg is uit de ellende van onderdrukking, slavernij of oorlog. Momenten in het leven waarop Gods belofte van een nieuw land en een rechtvaardige samenleving compleet onmogelijk lijkt en de weg naar toekomst doodloopt. Op die cruciale momenten in Israëls geschiedenis brengen geboorteverhalen een cruciale ommekeer. Waar de lijn via mannen doodloopt, brengen vrouwen nieuw leven in. Als het onmogelijke...

onmogelijk nieuwe leven. Maar wanneer hij en zijn vrouw later samen een engel van de Heer treffen, wordt Manoach overvallen door het idee dat het onmogelijk is om God te zien én om in leven te blijven! Toekomst met God blijft voor Manoach een onmogelijke gedachte. Elkana (wiens naam "God brengt voort" betekent) heeft twee vrouwen Hanna (wat "gratie" of "genade" betekent) en Peninna (wat "koraal" en ook wel "vruchtbaar" betekent). Peninna heeft kinderen, Hanna geen, wat uitloopt op haremivaliteit. Uiteindelijk word Hanna zwanger, maar met een bijzonder accent: "Elkana sliep met zijn vrouw Hanna en de Heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd ze zwanger en ze baarde een zoon, Samuël"(1 Sam 1: 19 – 20).

Het onmogelijke geboorteverhaal dat op vierde advent



"Kom vanavond met verhalen" is het jaarthema van De Drie Ranken en op de vier Adventszondagen horen we 'onmogelijke' zwangerschapsverhalen. Sara en Abraham, zijn beiden op hoge leeftijd 'en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is' lagen al ver achter Sara (Gen. 18: 11). Het was onmogelijk dat, ondanks Gods belofte aan Abraham, via hen de toekomst van God verder zou gaan. Sara noemt zichzelf 'verwelkt' en de gedachte aan een zwangerschap doet haar in de lach schieten. Onmogelijk! Maar als het onmogelijke mogelijk wordt?

In een ander verhaal zijn twee oude mensen eveneens kinderloos, Manoach en zijn vrouw (die geen naam krijgt). (Richteren 13). De vrouw krijgt bezoek van een engel van de Heer die haar vertelt dat ze zwanger zal raken en een zoon zal baren; tot die tijd mag ze geen wijn of bier drinken. Thuisgekomen vertelt ze het verhaal aan haar man Manoach die niet verbaasd reageert op dit

wordt gelezen is van dat overbekende verhaal van een heel jonge vrouw en waar van mannelijke inbreng nauwelijks sprake is. De zwangerschap van Maria is naar menselijke maatstaven een onmogelijke en zelfs onlogische doorgang naar nieuwe toekomst.

In de Adventstijd komen we met verhalen van wegen die dreigen dood te lopen en waar volgens menselijke logica toekomst onmogelijk lijkt. Juist daar, op die cruciale momenten, maakt God een nieuw begin. Als het onmogelijke mogelijk wordt.

Hanneke Siebert

Diaconaal jaardoel

Het afgelopen jaar was het diaconale jaardoel Eco Brix in Masaka in Oeganda. Er werd gespaard voor het meefinancieren van een versnippermachine om plastic klein te maken. Dit kleinere plastic kan dan weer verwerkt worden om nieuwe producten zoals afrasteringspalen, straatstenen of bankjes te maken. Door diverse acties en giften is het fantastische bedrag van € 6.800,- opgehaald.

Op de startzondag is bekendgemaakt wat het nieuwe jaardoel wordt. Om een keuze te maken hebben we uw hulp gevraagd door een oproep in de weekbrief te plaatsen voor voorstellen voor een diaconaal doel dichtbij. Naar aanleiding van de oproep is Sant'Egidio bij de diaconie geopperd. Sant'Egidio verzorgt in Apeldoorn onder andere De Franciscustafel (restaurant voor daklozen), bezoek aan ouderen en de Kledingbank. De diaconie heeft met Sant'Egidio overlegd waar er binnen hun organisatie een concrete vraag voor ondersteuning ligt. Hierna is besloten om de Kledingbank van Sant'Egidio te gaan ondersteunen bij het kopen van ondergoed, sokken en pyjama's voor kinderen. Per maand is daar ongeveer € 600,- voor nodig. Een heel bedrag maar er maken dan ook heel veel kinderen gebruik van de Kledingbank.

Bij de Kledingbank kunnen mensen die het niet breed hebben éénmaal in de acht weken terecht voor het uitzoeken van maximaal 5 stuks kleding. Het afgelopen jaar zijn er bijna 6.000 bezoekers geweest waarvan een derde kind is. Door vrijwilligers wordt de Kledingbank draaiend gehouden.

Er is een handige flyer gemaakt met hierin meer informatie. Deze ligt op de kar van de diaconie in de hal van de kerk.

Giften voor de Kledingbank zijn van harte welkom op rek. nr. NL29RABO 01 18 72 09 37 t.n.v. diaconie prot. gemeente Apeldoorn o.v.v. Kledingbank Sant'Egidio.

Wilma Paulussen



SANT'EGIDIO

Welke dominee?

Nu ds. Hanneke Siebert verbonden is aan onze geloofsgemeenschap en ds. Ad Wijlhuizen een dag minder is gaan werken, wordt ook de pastorale aandacht verdeeld. Zo vallen **met ingang van 1 december** de gemeenteleden tot en met 69 jaar (woon je met meerderen op één adres, dan geldt de leeftijd van de jongste!) onder Hanneke Siebert en de gemeenteleden van 70 jaar en ouder onder Ad Wijlhuizen. Zo helder is het. Overigens zijn en blijven er ook twee pastorale groepen met bezoekers actief, die vanaf heden met pastorale groep 1 (tot en met 69 jaar) en pastorale groep 2 (70 jaar en ouder) worden aangeduid. De oude aanduiding A,B en C komt daarmee te vervallen.



Pastorale groep 1: 0 t/m 69 jaar

✉ pastoraat.1@3ranken.nl

Pastoraat is vraaggericht.

Coördinator: Arie Nagel, ☎ 06 - 278 277 57

Predikant: ds. Hanneke Siebert, ☎ 06 - 485 864 51

✉ hanneke.siebert@3ranken.nl

Inloopspreekuur in De Drie Ranken: dinsdag van 10.00 – 11.00 uur

Vrije dag: vrijdag



Pastorale groep 2: 70 jaar en ouder

✉ pastoraat.2@3ranken.nl

Pastoraat is vraaggericht en vanaf 80 jaar ook aanbodgericht.

Coördinator: Hans Hulst, ☎ 055 - 541 61 64

Predikant: ds. Ad Wijlhuizen, ☎ 055 - 843 07 51

✉ adwjlhuizen@3ranken.nl

Vrije dagen: dinsdag en zaterdag

Pastorale telefoon/meldpunt overlijden:

☎ 06 - 177 011 22

Preek van de leek

26 November: Preek van de leek – Peter Sierksma –
Zalig de Vredestichters



Als tweede 'lekenpreker' in de serie "Preek van de Leek" komt zondag 26 november Peter Sierksma naar De Drie Ranken. Peter Sierksma studeerde Amerikaanse Geschiedenis, is schrijver en journalist voor o.a. Trouw.

Afgelopen zomer verscheen "Lessen van King", in Sierksma's eigen woorden: 'Martin Luther King jr. voor dummies'. Zestig jaar geleden hield dr. Martin Luther King zijn beroemde 'I have a dream'-rede in Washington tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging voor vrijheid en gelijkheid, in het bijzonder voor de Afro-Amerikaanse bevolking. De lessen van dr. King zijn ook vandaag actueel en leerzaam voor bijvoorbeeld protestenbewegingen zoals Extinction Rebellion en Black Lives Matter.

Peter Sierksma schetst in de "Lessen van King" de historische context van de (Amerikaanse) geschiedenis en de omstandigheden waarin de burgerrechtenbeweging rond King ontstond. Hij vertelt van Kings ideaal en droom op een rechtvaardiger wereld en hij trekt deze lijnen door naar de hedendaagse vreedzame verzetsbewegingen. De lessen gaan over gelijkheid, over geweldloos protest, over kleine daden van verzet, over (niet) bang zijn, over dromen en 'we shall overcome'; liefde overwint de haat. Martin Luther King was predikant en bij het schrijven van "Lessen van King" heeft Sierksma ook de preken als input meegenomen.

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid' is het thema van de "Preek van de Leek-viering" op 26 november. Naast de "preek" van Peter Sierksma is een onderdeel van de liturgie "Open Ruimte"; een



mogelijkheid om met elkaar en met Peter in gesprek te gaan. Pur Sang zingt liederen passend bij de kerkgemeenschap en de protestbeweging van Martin Luther King jr.

Hanneke Siebert



Net geweest:
vrijdag 3 november



Toekomst Protestantse Gemeente Apeldoorn

Achtergrond

De Drie Ranken maakt als een van acht wijkgemeentes deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). Een vergrijsd (65% boven de 65 jaar) en een ieder jaar met ong. drie procent dalend ledenbestand betekent afnemende inkomsten, een teruglopend aantal vrijwilligers en moeite om bestuursfuncties in te vullen.

Dus is vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGA een commissie toekomstverkenning gestart. Afwachten tot een wijkgemeente zichzelf financieel of organisatorisch niet meer in stand kan houden is geen optie, vinden ook de wijkgemeentes.

Vanuit die commissie toekomstverkenning zijn nu een aantal mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. De scenario's richten zich vooral op de vraag waar we als Protestantse Gemeente heen willen: welke elementen in onze missie vinden we belangrijk, wat bepaalt onze identiteit, hoe scheppen we ruimte voor vernieuwing, en wat is een effectieve organisatievorm daartoe. Het gaat in deze scenario's nog niet over vragen als welke gebouwen en welke inzet van pastores. Deze scenario's zijn in de maand oktober door de AK met de wijkkerkenraden besproken. Hun inbreng wordt verwerkt in een versie waarover we met u als wijkgemeente in gesprek willen gaan. Deze zullen in januari plaatsvinden. De exacte data volgen via website en weekbrief.

Op basis van uw inbreng zal de wijkkerkenraad dan een voorkeursscenario uitspreken naar de PGA. Hopelijk liggen de adviezen vanuit de wijkkerkenraden dan niet te ver van elkaar. Daarna kunnen we in gesprek over wat het gekozen scenario nu praktisch gaat betekenen, en over een tijdsplan. Het komt over als een lang en complex proces, en dat is het ook. Zorgvuldigheid kost tijd, en het is belangrijk om iedereen in het proces te betrekken!

Gert Jan Luiten / Herman Ekenhorst
(gespreksleiders De Drie Ranken)



Eet-Mee De Maten één jaar!

Vrijdag 6 oktober vierden we met een groot aantal vrijwilligers het éénjarig bestaan van Eet-Mee. Door samen te eten natuurlijk.

In dat ene jaar zijn we van een handjevol gasten gegroeid naar 35-40 gasten in de laatste maanden. Van eens in de twee weken een maaltijd aanbieden naar iedere week. Van een klein groepje kwartiermakers naar een groep van 38 vrijwilligers, die zich als kok of gastvrouw/heer inzetten. En wat fijn is: inmiddels zetten ook gasten zich als vrijwilliger in, en zijn mensen van buiten De Drie Ranken actief.

De Stichting Huis van Ontmoeting heeft voor ons subsidie weten te verkrijgen bij de gemeente Apeldoorn en heeft met succes een crowd-fundings actie georganiseerd. Dus financieel loopt het ook goed.

We richten ons nog steeds op zowel mensen die financieel moeite hebben om iedere dag een goede maaltijd op tafel te zetten, als op mensen die anders in hun eentje zouden moeten eten. Het is fijn om te zien dat er tijdens het eten levendig gepraat wordt en er echte ontmoeting ontstaat.

Mocht u zelf een keer willen komen mee-eten, of iemand kennen die dit wel zou willen: we zijn iedere donderdag open, van 17.30-18.30 uur. Ingang Violierenplein. Graag opgeven de dinsdag ervoor via

✉ eet-mee@3ranken.nl of ☎ 06-53 93 25 53



De zeven belangrijkste?

In het vorige nummer stond een artikel met daarin de zeven belangrijkste bijbelverhalen volgens een groep theologische geschoolde gemeenteleden. En de oproep om als er naar jouw idee een verhaal miste dat met ons te delen. De Vrouw en Geloof groep reageerde.

“De vrouw bij de Bron”; Johannes 4.

Een Samaritaanse, naamloze vrouw komt tegen het middaguur, bij de bron water putten, de Jakobsput bij Sichar. Daar zit Jezus, vermoeid. Hij is zojuist uit Jeruzalem gekomen, op doorreis. Hij zegt tegen haar: “Geef mij wat te drinken”. Ze antwoordt: “Dat kunt u mij toch niet vragen, u bent een Jood en ik een Samaritaanse”.

Jezus zegt: “Ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Als jij wist wat God je wil geven, dan zou je mij om water vragen en had ik je levend water gegeven”. De vrouw begrijpt hem niet.

Jezus legt haar het verschil uit tussen lichamelijke en geestelijke behoeften: “Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, het water dat ik je geef, zal in jullie een bron worden van eeuwig leven !”

De vrouw roept: “Geef mij dat water, dan hoef ik niet meer naar de put op het heetst van de dag.” “Ga eerst je man halen”, zegt Jezus. “Ik heb geen man”, zegt de vrouw. Ze voelt nu dat Jezus meer over haar leven weet. . . en dat het water waarover Jezus spreekt van een andere orde is, ze beseft dat hij iets van de geest van God aan het licht brengt.

Wat ons opvalt, is dat de vrouw voor Jezus een volwaardige gesprekspartner is. Hij raákt haar in een

diepere laag. Hij wil het hebben over de onrust en eenzaamheid in haar leven en doet dit zonder oordeel. Zij stelt zich er voor open. Jezus wordt voor haar een bron van levend water, kracht en levensmoed. Hij spreekt de taal van het hart.

Ze laat haar kruik staan en vertelt haar stadsgenoten in Sichar, wat haar is overkomen. Ze voelt zich gezien en in haar eigenwaarde bevestigd.

Het verhaal spreekt ons aan, omdat wij in een tijd leven, waarin veel mensen snel een oordeel hebben. Hoe zit dit met onszelf? Spreken wij de taal van het hart? Doen wij de ander recht ?

Vrouw en Geloof: Didy Vos, Wilma van der Voort, Ria Schimmel, Monica Gorter



Kerkenraad laat zich inspireren

Het weekend van 20 en 21 oktober vertrok bijna de gehele Kerkenraad naar Terschelling. Daar werd dat weekend een Inspiratiefestival gehouden voor mensen die actief zijn in hun kerkelijke gemeenschap. Een weekend vol workshops, meditatie, vieringen, muziek en theater. Op het moment van dit schrijven zijn we nog niet in de gelegenheid geweest om conclusies te trekken. Dat gebeurt binnenkort en ongetwijfeld informeren we u dan verder.

Maar wat was het mooi en leerzaam. Uiteraard ging het over de jonge mensen die zich niet meer kunnen herkennen in onze traditionele kerkbeelden. Maar we hebben elkaar wel nodig. Hoe doe je dat dan? Een gesprek dat we ook met de Vuurplaats voeren. Het thema duurzaamheid kwam natuurlijk ook voorbij. Hoe verantwoordelijk willen we zijn voor onze aarde en de prachtige schepping? En wat ervaren we als roeping en hoever durven we daarvoor gaan. We maakten verschillende vormen van vieren mee om nieuwe ideeën voor onze gemeenschap op te doen. Er waren mooie maaltijden met een thema. Iemand zei: “ik heb letterlijk genade leren proeven”. Ook tussendoor vonden zomaar onderweg of ergens tijdens een kopje koffie leuke gesprekken plaats met totaal onbekenden.

Wat was het fijn om zo maar drie dagen met zovelen, er waren ruim 900 deelnemers, na te denken en te vieren dat we gelovige mensen mogen zijn. En ook de gesprekken die we onderling hadden waren zeer waardevol. Mooi dat we dit zo samen konden beleven. En leuk dat we ook nog enkele andere leden van de Drie Ranken tegen kwamen. Over twee jaar is er weer een festival. Warm aanbevolen.

Het was een stormachtig weekend met soms zwaar en nat fietsen tegen windkracht 9 maar wat waaide de Geest!

Tineke Breuer



Lia Benschop: Ik ga verhuizen, maar weet niet waarom...

We hebben afgesproken in “onze” De Drie Ranken. Met allebei een kop thee strijken we neer in het Stiltecentrum. We zoeken een comfortabele stoel uit, kijken elkaar met een glimlach in de ogen en ik druk de opnameknop in...

Ja Lia, hier zitten we dan. Het thema van deze Drieklank is: “Als het onmogelijke...”. Ik wil graag met jou in dit gesprek gaan ontdekken wat jij op de puntjes gaat zetten. Waar zullen we beginnen? Vijftig jaar geleden – zolang kennen we elkaar al – of vijf dagen geleden – toen ik te horen kreeg dat je gaat verhuizen om een uiterst vervelende en verdrietige – neem ik aan – reden? Wat is jouw verhaal?

Dat laatste komt straks vast wel aan de orde. Ik heb eigenlijk nooit zoveel verhalen hoor. Ik loop iedereen af om met mensen te praten en uiteraard ook te luisteren en dan heb ik het liefst geloofsgesprekken, die kom je – zelfs in de kerk – niet vaak tegen. Als het gaat over een geloofsthema of wat iemand heeft meegemaakt dan boeit me dat ontzettend, dat vind ik helemaal geweldig. Ik merk dan wel dat niet iedereen God ermee verbindt en dan denk ik: ja, maar daaruit leef ik wél.



Leef jij voortdurend met/uit God? En sinds wanneer, weet je dat nog?

Jazeker, dat is vanaf dat ik bij Youth for Christ ben geweest. Ik was zo'n 14, 15 jaar. Toen is er wat gebeurd met mij, écht gebeurd met mij. Een ontmoeting met iets

wat ik God ben gaan noemen. Ik was helemaal perplex in die tijd. Ik moest zoveel verwerken dat ik me heb ziekgemeld. Het was zo heftig dat ik dagen nodig had om het in te laten dalen zouden we tegenwoordig zeggen. Zelfs mijn moeder had zoiets van: o, dit is toch anders, blijf maar liggen. Een kleine week heb ik in die verwondering geleefd; dat woord ‘verwondering’ omschrijft het beste wat ik toen meemaakte. Ineens snapte ik dingen, ik ging de Bijbel ineens heel actief lezen en ik vond het een enorm boeiende tijd waar ik toen als het ware in beland was. En na een week ging ik weer gewoon naar school (Lia schatert het uit). Ik was niet echt ziek en dat vond ik dan toch niet erg netjes van me, maar dit moest gewoon even. Later hoorde ik van mijn moeder dat zij ook een dergelijke ervaring had meegemaakt, dus zij vond het niet gek of zo.

Misschien een rare vraag: wat brengt jou die manier van leven?

Het heeft mij de zekerheid gegeven dat God bestaat en bij me is. Nou ja, wat kun je nog meer wensen? Ik heb altijd meegekregen dat je je geen voorstelling mag maken van God en voor mij is het gewoon pure liefde. Schrijf maar met een hoofdletter ‘L’. En ik kan altijd alles tegen God vertellen, dat vond en vind ik ook heel fijn. Ik voel ook regelmatig de warmte van iemand die bij je is.

Ik wil nu graag een hele grote sprong maken naar wat er staat te gebeuren in jouw leven en wat daar de reden voor is. Je aanstaande verhuizing. Vind je dat goed?

Ja, mijn verhuizing. Waar ik heen ga weet ik eigenlijk nog niet zo goed, want ik ben er nog niet geweest. Mijn kinderen zijn hard bezig om het helemaal klaar te maken. Ik denk dat het allemaal wel goed is. Het is raar. Ik moet verhuizen, maar ik weet niet waarom (op dit punt heeft Lia het zichtbaar moeilijk). Ik – weet – het – niet! Dat is raar hoor. Ik denk dat het komt dat de kinderen zich zorgen maken over mijn dementie en dat ze het vervelend vinden dat ik alleen woon en dat ze willen dat ik beschermd ga wonen.

Het is voor mij heel dubbel, want ik wil in De Maten blijven, ik wil in “mijn kerk” blijven. En dat is waar ik moeite mee heb. Dat heb ik niet tegen ze gezegd, want ik weet dat ze het doen omdat het beter voor me is. Mijn dementie zorgt ervoor dat ik veel vergeet en ik heb begrepen dat mijn langetermijngeheugen me ook in de steek zal laten en dat lijkt me vreselijk. Misschien is het daarom juist goed dat ik nu ga. Dan kan ik nog even wennen aan de situatie die ik nog snap. Mijn vertrouwen op God is daarbij een hele grote steun voor me: ik ga niet zonder hem, nee, hij gaat niet zonder mij.

Terugkomend op de vraag van daarstraks Lia, wat zal ik op de puntjes na “Als het onmogelijke...” zetten?

(Lia kijkt me met een glimlach aan en zegt:) bij God is niets onmogelijk.”

Willem Olierook

Maak dementie bespreekbaar

Naar aanleiding van het interview met Lia leek het de redactie van Drieklank passend een aleerder in Drieklank geplaatst interview van Willem Olierook met Ingrid Immerzeel over dementie op te nemen. Er is hierover overleg geweest met Lia en haar kinderen, en zij stemden hiermee in. Haar kinderen hebben ook een reactie gegeven op het interview met hun moeder waarmee we dit artikel tot slot willen afsluiten.

Onschuldig of niet?



‘We hebben allemaal wel eens “chaos” in ons hoofd,’ zegt Ingrid. ‘Ik kwam pas uit de nachtdienst en zette koffie voor mijn dochter. Ik vraag of ze melk wil en zet vervolgens de bakboter uit de koelkast voor haar op tafel, waarop ze reageert met: ‘Wat doe jij nou?’. Zo’n voorval is om te lachen. Ik zat in m’n ‘eten-maken-modus’, waardoor ik deze vergissing maakte. Namen vergeten, zoals jij

daarnet vroeg, heeft meestal te maken met het gewone verouderingsproces. En als je weet dat dit proces al met je 29ste begint, dan kun je wel uitrekenen hoe lang dat bij jezelf al aan de gang is,’ zegt ze lachend.

Kortsluiting

Ik kan dat plaagstootje wel waarderen. Toch stelt haar antwoord me meteen al wat gerust. Wanneer is het overduidelijk dat er iets goed mis is, houd ik haar vervolgens voor.

‘Als er een probleem is op meerdere gebieden zoals geheugen, taal en/of handelingen is verder onderzoek verstandig. In de war zijn kan op verschillende manieren. Bij voorbeeld door overmatig alcoholgebruik. Of door vaatproblemen krijgt iemand een TIA en tijdelijke problemen. Dit kan echter ook ontaarden in blijvende hersenschade die definitief is. Het meest bekend en ook voorkomend is Alzheimer, waar een teveel aan eiwitten voor problemen zorgt.

In feite weten we nog zo weinig van de hersenen en hoe meer ontdekt wordt hoe meer vragen er weer opkomen.’

Do's and don'ts

Als je bij jezelf of bij een ander tekenen van dementie gaat ontdekken, wat moet je dan wel en niet doen, vraag ik.

‘Het belangrijkste is dat erover wordt gepraat. Het niet verstoppen, ook als het je angstig maakt of als je er schaamte over hebt. Dementie zit nog steeds in de taboesfeer. Ga naar de huisarts. Als die het nodig vindt dat er een diagnose wordt gesteld, zal er een verwijzing volgen naar een deskundige, meestal de geriater. Ik weet dat er op internet zelftests zijn, maar ik heb toch meer vertrouwen in het reguliere circuit. Dan kun je direct praten over de uitslag en hulp krijgen.

Als je de partner bent van iemand met dementie, dan verandert jouw leven ook drastisch. Probeer te begrijpen

dat als iemand iets heel vaak vertelt of snel iets vergeet, dat dit bij het ziektebeeld hoort. Word niet ongeduldig en heb begrip. “De ander accepteren zoals die is” zal niet altijd makkelijk zijn, maar is wel waar het om draait. Als er een sfeer van veiligheid is, zal de persoon met dementie het best functioneren.’



Voorkomen? Genezen?

Is dementie te voorkomen en – als je het hebt – te genezen?

‘Helaas nog niet. Maar leefwijze speelt wel een grote rol. Blijven bewegen is heel goed. Ook voldoende nachtrust helpt. Echt genezen kan nu nog niet, alleen het proces wat vertragen. Vroegtijdig onderkennen is dus belangrijk. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor de mensen om haar of hem heen.’

Heelheid

Ik word me gaandeweg het gesprek ervan bewust dat het vooral “van heelheid naar chaos” is. Het lijkt alleen “minder en moeilijker” te worden, houd ik Ingrid voor.

‘Dat lijkt inderdaad zo,’ begint ze, ‘maar de “heelheid” zit ‘m dan in “gelukkig kunnen/mogen zijn zoals je bent”. Als een oudere vrouw weer een klein meisje wordt dat met haar pop speelt, dan lijkt dat misschien zielig, maar op haar manier is ze gelukkig en ik denk dat dit het belangrijkste is. En soms wordt een lastig iemand ineens heel lief en zie je een kant die je nog niet kende.’

Willem Olierook

Van de kinderen:

Wij als kinderen van Lia zijn al maandenlang bezig haar op de juiste manier voor te bereiden op deze verhuizing; dat is heel intensief. We regelen al een hele tijd haar zakelijke en medische dingen. We hebben bij het zoeken naar een nieuwe woning alleen keuzes gemaakt waar zij achter stond. En misschien is wel het ergste dat we onze moeder al een tijdje niet meer hebben door deze ziekte, die niet alleen voor haar maar ook voor ons pijnlijk en verdrietig is.

Kees Lagendijk – leef in het perspectief van het onmogelijke!

We kennen Kees als een van de klusjesmannen in ons kerkgebouw De Drie Ranken. Hij is in ons kerkgebouw zo vaak te vinden dat De Drie Ranken zonder hem niet denkbaar is. Overal zie je hem bezig met schroevendraaier of boormachine, van vroeg in de morgen tot laat in de avond. Ook bedient hij de bar, is hij actief in de keuken en is hij op zondag koster. Met hem had ik op een dinsdagmiddag bij hem thuis een gesprek over het thema “Als het onmogelijke. . .”.

Kees is geboren in 1949 in Bennekom. Na het lager onderwijs deed hij de opleiding elektrotechniek op de LTS. In 1966 solliciteerde hij bij de Koninklijke Marine. Tot 1977 heeft hij op verschillende schepen gevaren, van het vliegkampschip de “Karel Doorman” tot de onderzeebootjager de “Drenthe”. In 1977 zocht hij een baan aan de wal. Zo kwam hij bij de politie terecht waarvoor hij diverse studies moest volgen waarvan hij vaak dacht: dat kan ik nooit. Wat voor Kees onmogelijk leek, bleek door zijn grote doorzettingsvermogen toch mogelijk. Daar heeft hij 10 jaar gewerkt. Hij heeft daar goede en mooie ervaringen opgedaan, maar ook heeft hij daar afschuwelijke en traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Op een gegeven moment werd het voor hem toch te belastend en ging hij op zoek naar ander werk. Hij vond dat in het onderwijs. Daarvoor moest hij zich omscholen. En weer leek het hem onmogelijk. Toch behaalde hij zijn derde en tweedegraads bevoegdheid

alle andere medewerkers goed wanneer iemand na een geslaagde reparatie blij en onder de verraste uitroep “hij doet het weer!” de zaal verlaat. Er wordt daar gewerkt onder een motto dat Kees bijzonder aanspreekt: “het mogelijke doen we direct, wonderen duren iets langer en op verzoek wordt er getoverd!”.

Iets dat niet kan en toch gebeurt, zou je een wonder kunnen noemen, zegt Kees. Veel in het leven is eigenlijk een wonder, maar vaak zijn wonderen ook gebeurtenissen waarin je zelf een actief aandeel hebt gehad. Er is een geestkracht die al of niet van God komt in mensen aanwezig, die dingen mogelijk maakt die onmogelijk lijken. Het is maar hoe je het bekijkt. Als je uiteindelijk uit een ziekte komt, kun je ook zeggen dat je door die positieve geestkracht en met behulp van mensen om je heen, als door een wonder weer op de weg naar herstel bent gekomen.

Behalve kundig klusjesman is Kees ook een verdienstelijk kunstschilder. Er zijn blijkbaar, zoals hij het zelf zegt, bronnen in hem waarvan hij zelf het bestaan niet wist. Zo is hij b.v. lid van een blokfluitensemble. Ook fluitspelen bleek hij te kunnen. Het schilderen gaat hem verrassend goed af. Voor hemzelf een mooie ontdekking waarvan hij bijzonder geniet. Hij schildert naar de werkelijkheid; hij schildert niet abstract. Een vaas is herkenbaar een vaas; er omheen liggen peren die herkenbaar peren zijn. En appels zijn appels die je kunt doorsnijden en zo zou



om in 1989 als volwaardig leraar Elektrische Energie Techniek aan de slag te kunnen gaan aan de Auto Technische School aan de Loolaan. Bij alles wat Kees onderneemt is zijn motto: begin er aan, volg je drijfveer, geloof er in, en zet je focus op het mogelijke van het onmogelijke. Een levenshouding die niet vanzelf gaat, maar waartoe hij zich steeds weer opnieuw zetten moet en hem vaak dus de nodige inspanning kost.

In De Drie Ranken is Kees op alle mogelijke terreinen een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Laconiek, met een groot gevoel voor humor en vol verhalen die nooit ophouden, doet hij nauwgezet zijn werk. Zo is hij ook een van de technici van het reparatiecafé. Het doet hem en

kunnen opeten. Een theedoek is een theedoek zoals ook Jopie Huisman die zou kunnen schilderen. Kees zou je een realistische fijnschilder kunnen noemen die heel nauwkeurig en precies naar de werkelijkheid schildert. Zijn grote voorbeelden zijn Dick Ket en Herman Helmantel. Als hij door een museum loopt en schilderijen van deze en soortgelijke schilders ziet, komt vaak bij hem het verlangen op net zoals zij te kunnen schilderen. Is dat mogelijk? Hij heeft natuurlijk zijn eigen hand van schilderen, maar toch... hij blijft nieuwsgierig naar het mogelijke in wat onmogelijk lijkt.

Voor de toekomst zou hij graag willen dat vrede mogelijk zou zijn. Maar als het niet tot een oprechte en open samenspraak tussen mensen komt, als iedereen alleen maar zijn eigenbelang volgt, als de een geen rekening met de ander wil houden, zal vrede onmogelijk zijn. Maar toch, zo zegt Kees, we blijven ons ervoor inzetten en geven de hoop niet op.

Hans Hulst

Actie Wijkkas

Beste gemeenteleden

Afgelopen wijkavond hebben wij, de kerkrentmeesters, de begroting van 2024 mogen presenteren. Graag laten wij u hierbij een verkorte opzet van deze begroting zien, waar we naast de begroting van 2023 de werkelijke cijfers van 2022 hebben gezet. Indien u interesse heeft in de volledige begroting, dan kunt u deze altijd opvragen bij ons.

Helaas verwachten wij ook voor 2024 hogere uitgaven dan de verwachte inkomsten. Hoewel het bedrag per toezegging bij de actie Kerkbalans een stijging laat zien, is er wel een daling doordat het aantal toezeggingen jaarlijks daalt. In 2023 hebben we de prognose gehaald, waar wij heel blij mee zijn en waarvoor we u hartelijk bedanken. Daarom hopen wij in 2024 weer op een soortgelijk resultaat van actie Kerkbalans in januari 2024.

De uitgaven zijn in 2024 fors hoger doordat we met twee predikanten nog boven het budget zitten. In de toekomst zal deze uitgavenpost flink dalen, wanneer wij naar één predikant gaan. Ook zijn de lasten van het kerkgebouw gestegen en is het de verwachting dat er in 2024 een forse uitgave gedaan moet worden voor de akoestiek. Hiervoor is nu een extra afschrijving opgenomen van jaarlijks € 5.000,-. Mocht dit resultaat in 2024 werkelijkheid worden, dan zal dit ten laste gaan van ons eigen vermogen. Dit eigen vermogen staat nu op € 225.000,-.

Daarnaast hebben wij ook binnen de Wijkkas gemerkt dat de twee-jaarlijkse actie Wijkkas 2023/2024, die deze zomer plaatsvond, helaas maar € 4.825,- van het verwachte resultaat van € 8.500,- heeft opgeleverd. Indien u alsnog wilt bijdragen, zie dan verder in deze Drieklank over actie Wijkkas 2023/2024. Graag zouden wij dit jaar een sluitende begroting voor

2024 willen laten zien, maar dan zou er een stijging van meer dan 10 % plaats moeten vinden.

Hierin zit een hele mooie uitdaging voor ons allen!

Begroting De Drie Ranken (in €)

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Verhuur en buffet	72.918	65.768	60.565
Rente en dividenden	-	-	-
Stichtingen/fondsen	-	-	-
Levend geld	276.750	274.147	290.282
Vanuit eigen vermogen	<u>48.128</u>	<u>34.648</u>	-
Totaal baten	397.796	374.563	350.847
Uitgaven en Kosten			
Kerkelijke gebouwen	58.077	45.140	43.054
Pastoraat en beheer	288.146	268.618	234.660
Bijdragen andere organen	45.323	56.355	45.086
Beheer en administratie	6.250	4.450	3.655
Naar eigen vermogen	-	-	<u>24.392</u>
Totaal lasten	397.796	374.563	350.847

De Kerkrentmeesters

Rooster acties Kerkrentmeesters

Kerkbalans	januari 2024
Toelichting Jaarcijfers	april 2024
Solidariteitskas	mei 2024
Actie Drieklank	september 2024
JWO Donateursactie	oktober 2024
Begroting 2025	oktober/november 2024



Collecteopbrengsten Augustus 2023

Eerste collecte (diaconie)	1.075,64
Tweede collecte (kerk)	848,08
Derde collecte (uitgang)	843,60

Herinnering actie Wijkkas 2023-2024



In de vorige Drieklank en in twee Weekbrieven is uw aandacht gevraagd voor deze twee-jaarlijkse actie. Vanuit de Wijkkas worden veel extra's betaald zoals bloemen, kaarten, kaarsen, koren en nog veel meer. Het

zijn juist deze extra's waar we met ons allen heel blij mee zijn, maar die ook wat kosten.

We hebben op 12-10-2023, het moment dat we dit bericht schreven, 85 bijdragen met een totaal van € 4825,- ontvangen. Dat is gemiddeld € 57,- per bijdrage. Hartelijk dank voor uw gulle giften!

Het bedrag dat nu is ontvangen is echter te weinig om de komende twee kerkelijke jaren te kunnen realiseren wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Nog duidelijker: we kunnen er nét een jaar mee vooruit. We zien dat veel gemeenteleden nog niet hebben gereageerd. Misschien bent u het vergeten?

Dat kan iedereen gebeuren, maar u krijgt nu een herkansing!

We hopen echt dat u de noodzaak inziet en alsnog een bijdrage gaat doen. Zie hiervoor onderstaand formulier met alle gegevens die u nodig heeft. Als u het prettig vindt kunt u ook met de QR-code betalen.

Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar Jan Kuiper

✉ penningmeester.wijkkas@3ranken.nl

Mijn eenmalige gift

JA, ik help mee met mijn gift voor de actie wijkkas 2023/2024 van de Drie Ranken.

Internetbankieren

Open uw bank app of log in bij uw bank. Gebruik onderstaande gegevens.

Naam ontvanger: PKN Wijkgemeente de Maten

IBAN: NL081NGB0005173856

Betalingskenmerk: Wijkkas 2023/2024

Mobiel doneren

- Scan de QR-code met de camera op uw mobiele telefoon.
- De donatiepagina opent automatisch (of na een klik).
- Volg de instructies.

Hartelijk dank voor uw gift.

Activiteitenkalender

November

14-nov	Di	18.30	Meditatie
15-nov	Wo	19.30	Martin Buber 3
16-nov	Do	20.00	Tomas Halik 4 (Grote Kerk)
22-nov	Wo	19.30	Vonc Film 'Le gamin au velo'
27-nov	Ma	19.30	Bibliodrama
28-nov	Di	18.30	Meditatie

December

7-dec	Do	19.30	Sacrale dans
12-dec	Di	18.30	Meditatie
14-dec	Do	14.00	Vonc Film: The Quiet Girl
14-dec	Do	19.30	Vonc Film: The Quiet Girl

Januari

8-jan	Ma	19.30	Bibliodrama
9-jan	Di	18.30	Meditatie
18-jan	Do	19.30	Sacrale dans
23-jan	Di	18.30	Meditatie

Meditatie

Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren scheidt verbondenheid. Met elkaar, met jezelf, met God, de Bron van ons leven. Meditatie is geen doel maar een middel tot meditatief leven. Op **14, 28 nov; 12 dec, 9 en 23 jan** van 18.30 - 19.30 uur in De Stille. Daarna drinken we een kopje thee/koffie in de Ontmoeting. De begeleiding is afwisselend door Grethe Hanekamp en Anneke Lenders. Bijdrage € 2,50 per keer. Weet je welkom!



Vonc Films

Op **22 nov** om 19.30 uur draaien we: 'Le gamin au velo'. De 11-jarige Cyril wordt door zijn vader in een internaat geplaatst. Maar als zijn vader de belofte hem daar uit te halen niet nakomt, ontsnapt Cyril uit het tehuis en probeert tevergeefs zijn vader weer op te zoeken. Achtervolgd door mensen uit het internaat, wordt hij opgevangen door een jonge vrouw, Samantha.



Op **14 dec** draaien we 's middags om 14.00 uur en 's avonds om 19.30 uur THE QUIET GIRL. We gaan terug naar het Ierland van 1981. Cait wordt voor de zomerperiode naar haar tante en oom op het platteland gestuurd, zodat haar moeder kan bevallen. Ze wordt liefdevol opgevangen door haar tante en oom. Gaandeweg ontdekt ze dat haar nieuwe omgeving zijn eigen geheim heeft. Ze bloeit open, maar aan elke zomer komt een eind. De film gaat over het vinden van je eigen plek. De film is het debuut van de Ierse regisseur Colin Bairéad. Kosten: € 5,- per film. Aanmelden via vonc@3ranken.nl



Bibliodrama 'Kom vanavond met verhalen'

o.l.v. Gertrudeke van der Maas
Wil je onderzoeken hoe een bijbelverhaal jou raakt, hoe het dicht op het lijf komt, letterlijk, en wil je ontdekken waar een bijbelverhaal raakt aan jouw leven? Doe dan mee met Bibliodrama. Dat is een manier om van binnenuit een verhaal te verkennen. Het is geen toneelspel en er zijn geen toeschouwers. Alle deelnemers stappen in een rol van het verhaal en dan gaan we ons inleven, en het verhaal komt tot leven.

Gertrudeke van der Maas wil een groep begeleiden komend seizoen. Omdat je aan en met elkaar groeit, vragen we de deelnemers (zoveel mogelijk) alle vijf de bijeenkomsten mee te doen. Minimum aantal deelnemers 8, maximum 12.

De bijeenkomsten zijn allemaal op maandagavond en beginnen om 19.30 uur. Data: **27 nov, 8 jan, 5 feb en 4 mrt.**

Kosten: vrijwillige bijdrage voor De Verwondering.
Info/ opgave: de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Sacrale dans – Meditatie in beweging

door Els Lagerweij
Donderdagavond **7 dec** en **18 jan**
19.30 – 21.00 uur. Sacrale dans is een meditatieve vorm van bewegen, waarbij plezier en beleving voorop staat. Passen zijn eenvoudig te leren. We dansen op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities, nu eens uitbundig, dan weer verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de tijd van het jaar. Danservaring is niet nodig. We dansen in de kerkzaal van De Drie Ranken. Kosten: € 5,-. Opgave is zeer gewenst via: vonc@3ranken.nl



Als het onmogelijke...



Bladzijde uit een geïllustreerd boek.
Aankondiging van de Heer.
Jean Bourdichon, ca 1485-1490,
Museum The Met, New York

Tussen hoop - wanhoop en blijdschap – verdriet.

Wat als verhalen een andere kant opgaan, en niet eindigen in succes. Ik heb een gesprek met Carine van Geffen. Ze werkt als gespecialiseerd verpleegkundige op de poli voortplantings-geneeskunde. Het is een erg boeiende baan die haar veel voldoening geeft. Ze komt er het rauwe bestaan van het leven in al zijn facetten tegen. Er volgt een geanimeerd gesprek.

Voor veel mensen hoort het ouderschap tot de normaalste dingen van het leven. In haar werk begeleidt ze paren met een niet vervulde kinderwens, mensen met wie ze een kortere of langere periode optrekt. Vaak met een succesvol einde en met diepe blijdschap en dankbaarheid als gevolg. Maar helaas geldt dat niet voor alle paren die onder behandeling zijn, er is een groep die langer dan gewenst op een zwangerschap wacht en waar het wachten niet altijd brengt waar ze op hoopten. Ze heeft om te gaan met de diepste emoties: paniek, radeloosheid, diep verdriet. Het ouderschap en grootouderschap, wordt als gewoon gezien in onze samenleving. We zijn geheel ingericht op kinderen als onze toekomst. Er doet zich dan ook vaak grote verlegenheid voor in hoe we omgaan met kinderloosheid. Van een onaangenaam zwijgen tot een zich geen houding weten te geven, er mee onthand zijn of het doodzwijgen. Het is voor haar patiënten een dagelijkse confrontatie die hun hele leven meegaat, zelfs wanneer zij oud zijn en bijvoorbeeld geen 'eigen' bezoek ontvangen op hun oude dag.



De niet vervulde kinderwens wordt door de paren op geheel eigen wijze beleefd, bij de één is er naast verdriet een gevoel van boosheid, bij de ander gelatenheid. Een rollercoaster van emoties. Carines werk raakt aan de intimiteit van het bestaan, de paren moeten letterlijk met hun hele hebben en houden open kaart spelen. Dat vergt een hele stap om je aan minder prettige onderzoeken over te geven. De bijeffecten van de behandelingen kunnen het gevoel en zelfbeeld van vrouwelijkheid en mannelijkheid danig aantasten. En zowel bij mannen als vrouwen een sterk gevoel van hulpeloosheid aanwakkeren, hoe daarmee om te gaan?

Zoals al eerder gezegd: het traject kan langer of korter duren, een enkeling komt jaren achtereen op de poli. Voor anderen is al snel duidelijk dat elke hoop op een

normale zwangerschap vergeefse hoop is. In die periode heeft Carine te handelen met alle vormen van emotie die de mens kent. Van wanhoop, angst en paniek tot dwingend gedrag. Voor de één is het eenvoudiger om zich neer te leggen bij de ongewenste gang van zaken, een ander gaat alles aangrijpen om maar het gewenste resultaat te bereiken. Sommige patiënten zoeken hun heil in een doorstart bij een buitenlandse fertiliteitskliniek. Gedurende het behandeltraject bouwt ze een relatie op met het paar, waarbij het zwaartepunt voor Carine op het psychische, emotionele vlak ligt en waarbij ze de 'technische' kant ook vakkundig in het oog houdt.



Het gaat steeds om de diepste vorm van menselijke emotie. De gevolgen van kinderloosheid voor het hele leven en de impact die het heeft op de partners onderling mogen niet onderschat worden.

Drie en een half jaar geleden kreeg Carine een fietsongeluk, ze werd aangereden en heeft lange tijd moeten revalideren. Er volgde een periode waarin ze zichzelf moest hervinden. Geheel de oude is ze niet en ze moet haar dagen anders inrichten dan vroeger. Maar ze geniet inmiddels weer van elke nieuwe dag. Dankzij haar directe omgeving en haar collega's op het werk is ze weer terug op haar oude stek. Ze heeft geleerd haar verwachtingen bij te stellen en heeft haar patiënten, vanuit haar eigen levenservaring, nog meer te bieden. Zij begrijpt beter hoe moeilijk het is om je toekomstperspectief aan te passen aan je situatie. Graag zou zij meer tijd hebben om haar patiënten daarin te begeleiden, nu moeten de contacten in een afgemeten tijd plaats vinden. Maar ondanks dat: werken op het scherp van de snede tussen teleurstelling en blijdschap, het blijft boeiend.

Hans Hase

Toen onze werkgroep onlangs vergaderde werd de vraag gesteld of bamboe wel duurzaam is. Er bleek enige twijfel over. Twee mensen van de groep droegen bamboe-ondergoed. 'Meteen uittrekken maar' werd er gezegd... Maar unaniem vond men dat de kledingindustrie veel impact heeft op het milieu. Dat klopt ook wel. Het heeft flinke gevolgen voor het milieu: ongeveer 4 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen komt door de kleding- en schoenenindustrie. Ook in Nederland blijft het aanbod toenemen, er komen hier per jaar bijna 1 miljard (!) kledingstukken op de markt. Gemiddeld kopen we in Nederland rond de 50 nieuwe kledingstukken per persoon per jaar. Je kunt bijna 40 kg CO2 per jaar besparen door 6 kledingstukken minder te kopen. Als iedere Nederlander dat zou doen scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 85.000 keer met de auto rond de wereld! (bron: milieu-centraal). De totale uitstoot van de textielindustrie wereldwijd is meer dan alle uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De textielindustrie is enorm vervuילend. Elke stap van grondstoffen zoals katoen, wol of synthetische vezels naar kledingstuk belast het milieu. Landgebruik, waterstress, plasticsoep en giftige middelen tasten de gezondheid en leefgebieden van dieren enorm aan. Een voorbeeld: kledingproductie vereist soms zoveel water dat er voor de lokale bevolking niet genoeg overblijft om te drinken. Zo is er 8000 liter water nodig om één

spijkerbroek te maken.

Bergrede

Staat er in de bijbel iets over kleding? De afgelopen periode werd in kerkdiensten stilgestaan bij diverse uitspraken van Jezus, beschreven in de Bergrede in Mattheus. In vers 28 is te lezen: '...en wat maken jullie je zorgen over kleding, kijk eens naar de lelies'. Tja, er goed uitzien wil iedereen wel, maar het kan ook doorslaan. Wat zal ik vandaag aantrekken vanuit mijn (volle?) kledingkast, zodat in ieder geval mijn buitenkant er goed uitziet.

Een paar tips

Koop minder, alleen wat je nodig hebt; draag langer, voordat je afdankt, of geef door, ruil; kies herbruikbaar of gerecycled.

Sant'Egidio

Wat tof dat de diaconie opnieuw gekozen heeft voor een duurzaam doel! Het doel is om geldelijk te ondersteunen bij aankoop van ondergoed, pyjama's en sokken voor kinderen.

Uiteraard kunt u bij de kledingbank ook uw goede en gewassen tweedehands kleding inleveren op maandag van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oude Beekbergerweg 157. Zo geeft u kleding een mooi tweede leven en draagt u bij aan minder uitstoot.



Verkiezingen

Het is bijna zo ver. We mogen weer gebruikmaken van ons democratisch recht om te gaan stemmen op 22 november. Uiteraard vragen wij u om op een groene partij te stemmen!

Dit keer geen groene column. De vlinder van de vorige keer is helaas dood, maar heeft wel eitjes gelegd, dus hopelijk komt rups terug.

Een groene groet namens de werkgroep duurzaamheid, Hans Segaar

Reageren op dit artikel: ✉ duurzaamheid@3ranken.nl

Samen Eten

Het Bijbels koken in september werd zeer gewaardeerd door iedereen en is voor herhaling vatbaar. Ezaü's linzensoep, het stoofpotje van Rebecca en Abrahams yoghurt: het waren gerechten die zeer in de smaak vielen. Samen eten verbreedert en dat heeft men nodig in deze tijd.

We gaan op woensdag 8 november weer samen aan tafel en u heeft zich daarvoor kunnen opgeven op 30 oktober. Op 13 december wil de kookgroep uitpakken met een feestelijk diner in de Kerstsfeer. U kunt zich aanmelden op maandagmiddag 4 december na 13.00 uur bij Hilly Veenstra tel. 542 0507.

De inloop is zoals gebruikelijk vanaf 16.30 uur en we beginnen met een drankje. We vragen een bijdrage van €10,00 p.p. We hopen u beide keren te mogen begroeten.

Jenny Schut



Kerst in De Drie Ranken

Kerstmarkt

Zaterdag 9 december van 10.00 – 15.00 uur.

Een schitterende, gezellige kerstmarkt! Vele verkopers met kerststukken en kerstbakjes, eigengemaakte kaarten, waaronder veel kerstkaarten, handwerken, breien haakwerk, kerstversieringen, handgemaakte kaarsen, engeltjes te kust en te keur, verlotingen, een nieuwmarkt, tweedehands kerstartikelen enz. Voor de inwendige mens is er koffie/chocolademelk, worden er Hollandse wafels en kniepertjes gebakken en brengen goede gevers (U misschien?) soep, gebak, cake en/of koek. En voor de rest hebben we jou nodig! Heb je talent op creatief gebied, bespeel je een instrument of kun je zingen? Wat borrelt er onder jouw kerstmuts? Ideeën en suggesties van harte welkom. Neem snel contact op met ✉ kerstmarkt@3ranken.nl, tel. 541 28 24. Kom en help mee. Jij blij, wij blij. De opbrengst is bestemd voor 50% voor ons diaconale project de Kledingbank van Sant'Egidio en 50% voor De Drie Ranken.

Seniorenkerstviering

Vrijdag 22 december van 16.00-18.15 uur



Voor de 50-plussers van onze geloofsgemeenschap. In De Kerkzaal staan we in muziek en zingen, in lezingen en in gebeden stil bij het verhaal van de kerstnacht. Aansluitend is er een broodmaaltijd in De Ontmoeting. Iedereen is van harte welkom of u nu wel of niet lid bent van onze geloofsgemeenschap. Vanwege de voorbereidingen en de maaltijd is het prettig dat u zich van tevoren opgeeft. De kerstmiddag is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Voor wie niet graag in het donker naar huis gaat is er vervoer. Vanaf 1 december liggen er aanmeldformulieren in De Drie Ranken en staat er een doos voor de aanmeldstrookjes. Voor meer informatie: bel of mail Tineke Gerritsen, tel. 533 64 31 of Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24, ✉ seniorenkerstmiddag@3ranken.nl



KerstLichtboot

Zondag 24 december van 16.30-17.30 uur

Op zondag 24 december vaart er een speciale KerstLichtBoot uit: een Kerstcruise! We vertrekken om 16.30 uur en meren om 17.30 uur weer aan. Jullie (groot)ouders mogen deze keer ook mee. Zetten jullie het vast in jullie agenda? Verdere details volgen via weekbrief en Facebook.



Kerstmacht

Zondag 24 december om 21.00 uur

Er is een kindeke geboren! In de nacht van kerst vieren we met blijdschap en verwondering, met muziek en zang en met sterke verhalen de geboorte van het Christuskind. Met de herders buigen we ons over de kribbe en zingen mee met de engelen. Er is een muziekensemble en het koor Pur Sang zingt.

Kerstmorgen

Maandag 25 december om 10.00 uur

Met medewerking van Con Passione.

Welkom in Kerstherberg De Druif

26 december van 11.00-15.00 uur

Tweede Kerstdag welkom in Kerstherberg De Druif. De Huiskamer is gezellig ingericht met een kerstboom en kerststal, er is verse koffie, warme chocolademelk, kerstkans, kerstbrood, soep en andere lekkernijen. Elkaar ontmoeten, een luisterend oor en gezelligheid in een ongedwongen, prettige en vredige sfeer. Blijf niet alleen of met z'n tweeën thuis, maar kom een poos in de warme gezelligheid. We kijken naar u/ naar jou uit. Nadere informatie: Anneke Sijtsma, ✉ kerstherberg@3ranken.nl tel. 055 - 541 28 24.



Doneren

De Apeldoornse Kerstherbergen De Herberg en De Druif worden bemenst door vrijwilligers en zijn volledig afhankelijk van giften. Als u een steentje (of misschien wel een steen) wilt bijdragen, dan is uw gift van harte welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Dankzij u wordt het voor onze bezoekers een kerst waar zij zich gezien mogen voelen. Bedankt!

De vierde wijze (*)

Eens in de vijf jaar kwamen alle wijzen uit het gebied dat als “Het Oosten” werd aangeduid een week lang bij elkaar. Niet dat ze deze bijeenkomsten niet vaker zouden willen houden, maar het was zo'n gigantische organisatie dat eenmaal per vijf jaar al een tour-de-force te noemen was.

Het was op de derde dag dat Melchior, een bebaarde zestiger uit Nubië, het onderwerp “de ster van Jeruzalem” ter sprake bracht. Hij verwees naar een oud geschrift waarin deze bijzonder felle ster beschreven werd en die in verband werd gebracht met een pasgeboren koning van een volk dat als “Joden” werd aangeduid. Vol vuur vertelde Melchior over het uitkomen van deze voorspelling. Hij was zo onder de indruk dat hij meteen op reis wilde gaan om dit pasgeboren kind eer te gaan bewijzen, misschien wel het laatste wat hij als oude man in zijn leven zou doen.

Een van de toehoorders was Zaruca, eens een rijzende ster aan het magiërfirmament, maar door miskenning en hoon een verbitterd man geworden. Jaren terug namelijk had hij deze voorspelling óók uitgesproken, maar deze had toen geen weerklank in de groep gevonden. Zijn uiteenzetting had domweg het predicaat ‘onmogelijk’ gekregen en teleurgesteld was hij afgedropen. Juist dáárom was hij nú extra benieuwd hoe dit verder zou gaan.

In zijn slotwoord vroeg Melchior wie er met hem mee zouden willen gaan, omdat hij zo'n verre en gevaarlijke reis niet alleen wilde maken. Er stonden twee mannen op. De eerste was een veertiger met een donkere huid en een baard. Het was voor hem de derde keer dat hij bij de bijeenkomst was en dus voor de meesten geen onbekende: Balthasar uit Gondolië. De andere die was gaan staan was een heel jonge man, hooguit twintig, die zich voorstelde als Caspar uit Tharsis. In korte tijd maakten ze afspraken wanneer te gaan, wat er allemaal mee moest en hoeveel en welke bedienden en bewakers aan moesten sluiten.

Zaruca had kans gezien om ongezien hun gesprek af te luisteren. Hij werd verteerd door jaloezie en nam zich voor om deze onderneming te laten mislukken. Hij besloot zich te vermommen en te zorgen dat hij als een van de bewakers zou worden ingehuurd.

Bij de volgende volle maan was alles geregeld en zette de karavaan zich in beweging, uitgezwaaid door de achterblijvers waarin de morrende sceptici het hadden moeten afleggen tegen de positieve enthousiastelingen. De reis verliep meer dan voorspoedig en de ster, die inmiddels goed te zien was, leek met de dag feller te worden en hoger aan het firmament te komen staan, hetgeen het volgen ervan gemakkelijker maakte.

Zaruca zocht naar mogelijkheden om zand te strooien in de geoliede machine, wat deze onderneming genoemd mocht worden, maar wat

hij ook ondernam, niets kon ervoor zorgen dat er vertraging optrad of dat er ongelukken gebeurden.

Rond het middaguur zagen ze Jeruzalem liggen, badend in het zonlicht. De audiëntie bij koning Herodes maakte al snel duidelijk dat het kind, volgens de Schriftgeleerden die zich daar bevonden, geboren was in een naburig dorp met de naam Bethlehem. Ook vond het drietal dat er een luchtje zat aan de wens van de vorst richting zijn gasten om op de terugweg te komen vertellen in welk huis “de kleine” ter wereld was gekomen zodat ook hij een bezoekje kon afleggen.

De wijzen konden nauwelijks geloven dat ze de Messias, zoals de Schriftgeleerden het koninklijk kind hadden genoemd, in een voederbak aantreffen, in een stal die nodig aan verduurzaming toe was. Daardoor leken de geschenken – goud, wierook en mirre – een beetje misplaatst, hoewel de ouders ze in dankbaarheid aanvaardden.

De omstandigheden maakten grote indruk op Zaruca. Zijn verzuurde ego verschrompelde per minuut en toen het kindje met de mooie naam Jezus hem een ontwapenende glimlach schonk, bracht het gelukzalige gevoel hem ertoe naar Caspar, Balthasar en Melchior te gaan om zich bekend te maken en spijt te betuigen van zijn snode plannen, waarvan gelukkig maar heel weinig was uitgekomen.

De drie mannen waren verbaasd, maar gul in het aanvaarden van de excuses van hun collega. Gevieren waren ze er van overtuigd dat een nieuw tijdperk was aangebroken en dat de schepping nooit meer hetzelfde zou zijn.

(*) *het idee voor dit verhaal komt uit het boek “Schaduw van de wind” een roman (2001) van de Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón, waarin een van de personages in zijn fantasie de drie koningen het kindje Jezus wilden laten ontvoeren.*

Willem Olierook



(Heiligennet): 6e eeuw, mozaïek. Italië, Ravenna, San Apollinare Nuovo.

Te midden van zagen en schaven

Vroeger wist ik precies waar het kindeke Jezus geboren was. In de werkplaats van mijn grootvader. Hij was immers timmerman!

Ik heb hem nooit gekend, mijn grootvader. Toen ik geboren werd, was hij al lang dood. Zomaar dood gebleven tijdens zijn werk omdat zijn hart het opgaf, hebben ze me verteld. Te hard gewerkt? Te veel spanningen? Een slecht hart? Of gewoon gestorven zonder verdere aanwijsbare reden? Ja, waaraan sterft een mens eigenlijk? Hij ligt begraven op de begraafplaats van het dorp waar hij woonde. Wat rest is een verweerde steen met daarop zijn naam, de datum van zijn geboorte, de datum van zijn sterven. Een kort leven eigenlijk. Te snel voorbij, vind ik! De bouwwerken van zijn handen zijn er nog steeds: de huizen, de bedsteden, de kasten en de bruggetjes van de weg naar het tuinpad. En in zijn werkplaats lagen nog stukken gereedschap waarmee hij zijn dagelijkse arbeid verrichtte. Hij stond al jaren niet meer op een steiger met hamer of zaag in de hand terwijl een straffe wind met koude regenvlagen over het vlakke land joeg. In mijn verbeelding zag ik hem voor me, mijn grootvader. De timmerman!

Wie kleinzoon van een timmerman is, moet rechte sneden kunnen zagen, zei mijn vader wel eens als hij mij met een zaag zag stuntelen. Ik, kleinzoon van een timmerman. Zijn naam, mijn naam. Staande naast de verweerde grafsteen voelde ik mij als die twijg die voort zal komen uit de oude reeds lang geleden gestorven tronk. Toekomst, toch, waar de grond zwaar is, de wind jaagt en de avond reeds is gevallen. Vlakbij passeert een

trein op weg naar zijn bestemming. Is mijn grootvader ook op de plaats van zijn bestemming? Vroeger wist ik precies waar het kindeke Jezus geboren was. In de werkplaats van mijn grootvader. Hij was immers timmerman.

Achterin de werkplaats waar na zijn dood alles nog precies zo te vinden was als hij het bij zijn leven gebruikt had, stond een grote rechthoekige houten kist. Daarbovenop een kleinere met schuine zijanten zodat hij bij de bodem smaller was dan boven bij de deksel. Mijn grootvader droeg die kist vol gereedschap op zijn schouder als hij naar zijn werk ging. Een prachtig stukje handwerk al was het hout door de ouderdom en het vele gebruik getekend. Als je de deksel eraf haalde, leek de kist precies op de kribbe van Bethlehem. En in de kribbe lag het kind. En grootvader was Jozef, van beroep timmerman. Ik heb mijn grootvader nooit gekend. Maar zo dacht ik mij dat in! En elke zomer als ik bij mijn grootmoeder logeerde, ging ik allereerst naar de werkplaats. En dan zag ik altijd hetzelfde tafereel: de kribbe, grootvader en het kind; en door het kleine gebogen venster viel wat schuin het zonlicht, maar het had net zo goed het licht van de ster kunnen zijn.

Vroeger wist ik precies waar het kindeke Jezus geboren was. In de werkplaats van mijn grootvader. Hij was immers timmerman!
Hans Hulst



Nieuws van de Vuurplaats

De Vuurplaats organiseert activiteiten met en voor jonge mensen, om elkaar te inspireren en te ontmoeten, rondom zingeving en geloof.

Kerst-Kliederkerk 17 december

Welkom bij de Kerst-Kliederkerk. Bij de Kliederkerk kun je met je (klein)kind qualitytime beleven. Kliederkerk is: samen een bijbelverhaal ontdekken op een speelse en creatieve manier, dan een korte viering en tot slot gezellig samen eten. Het is aantrekkelijk voor gezinnen. Maar ook als je gewoon open huis zoekt om samen met anderen Kerst te vieren: weet je welkom.



Voor ons als organisatie is het vanwege het samen eten fijn als we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Weet je pas op het laatste moment dat je kunt komen? Ook dan net zo goed welkom.



Bij de Kliederkerk werken we samen met vrijwilligers van de Hofstad. Meestal zitten we in de Emmaschool in Apeldoorn Zuid, maar dit keer komen we samen in de kerk, in de Hofstad in Apeldoorn-Zuid.

Datum en tijd: zondag 17 december van 16.00-18.00 uur
Plaats: De Hofstad, Hofveld 52
Aanmelden: graag uiterlijk donderdag 14 december.

Het Kleine Vuur

Weet je welkom bij Het Kleine Vuur, de meespeelviering voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders. In de schatkist zit een Bijbelverhaal, dat op een eenvoudige manier wordt verteld. Tijdens het doe-moment maken of doen we iets wat je mee kunt nemen naar huis. We zingen een liedje, branden een kaarsje en worden daardoor soms vanzelf stil. Je bent er als ouder gewoon bij en kunt meegenieten van deze leuke en ontspannen viering. Na de viering welkom om te blijven lunchen. Fijn als je laat weten dat je komt.

Data: 19 november en 21 januari.
Tijd: inloop vanaf 11.15 uur, start viering om 11.30 uur.
Plaats: grote jeugdruimte De Drie Ranken
Aanmelden: Als je blijft eten, graag twee dagen van tevoren doorgeven.

Podcast Advent

Vorig jaar maakte de Vuurplaats een podcast voor de Adventstijd, onder de titel 'op zoek naar'. De figuren Herodes, Jozef, Elisabeth en Simeon staan in het middelpunt. Ook voor dit jaar een mooie voorbereiding op de Kerst! Te beluisteren via onze website of je eigen podcast-app.



Aanmelden voor activiteiten, nieuwsbrief of verder contact

Ongeveer twee keer per maand is er een korte nieuwsbrief met actuele informatie van de Vuurplaats. Wil je die ontvangen? Stuur dan een mailtje met het vermelden van je voor- en achternaam of regel het zelf via onze website: www.devuurplaatsapeldoorn.nl. Daar vind je ook altijd de actuele informatie en veel meer. Wil je je aanmelden voor de Kliederkerk of Het Kleine Vuur of zoek je gewoon contact? Mail dan naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of stuur een appje naar [06-53207778](tel:06-53207778).

Groetjes van het Vuurplaats-team
Mariska Litjes, Henriëke van der Drift, Nicolet Groeneweg en Gertrudeke van der Maas

Oliebollenactie 2023

We willen dit jaar weer met zijn allen oliebollen gaan bakken en verkopen. We hebben ons draaiboek aangepast aan de nieuwe locatie. Globaal ziet het plan er als volgt uit:

Woensdag 27 december gaan we opbouwen;

We gaan bakken in een (brandwerende) baktent, die naast de kerk wordt geplaatst. Het beslag wordt gemaakt in de kleine jeugdzaal De Droom, het inpakken in zaal De Toekomst. In de hal worden de appels voor de appelflappen geschild en is de "kantine" voor de medewerkers. Wellicht maken we ook een "restaurant" voor gasten om koffie met een oliebol te eten. In de keuken wordt de catering verzorgd voor alle medewerkers;

Vrijdag 29 december gaan we vanaf ongeveer 04.30 uur beginnen met beslag maken en even later starten met oliebollen bakken. Vanaf 14.00 uur start de verkoop voor en achter de kerk;

Zaterdag 30 december gaat de verkoop verder (ook in de Berghorst) en gaan we afbouwen.

Afhankelijk van het aantal medewerkers gaan we overdag bakken in twee of drie ploegen.

We gaan weer bakken voor het diaconaal doel, Sant Egidio, voor de voedselbank en voor de wijkkas

Aanmelden:

Zoals je uit bovenstaande hebt begrepen kunnen we dit jaar dus weer veel hulp gebruiken. Wil je meehelpen?

Stuur een mailtje naar ✉ oliebollen@3ranken.nl waarin je aangeeft wat je zou willen doen en op welk tijdstip.

Bestellen:

Als je oliebollen en appel- en ananasbeignets wilt bestellen kan dat door gebruik te maken van onderstaande strook. Er liggen ook bestelformulieren naast de besteldoos in de hal van De Drie Ranken. Je kunt ook via de email (✉ oliebollen@3ranken.nl) of de website de bestelling doorgeven. Geef dan duidelijk je naam aan en hoeveel zakken oliebollen en appel- en ananasbeignets je wilt hebben. De prijzen zijn dit jaar € 8,00 voor een zak met 10 oliebollen en € 8,00 voor een zak met 5 appelbeignets of ananasbeignets.

De bestellingen kunnen ingeleverd worden tot en met woensdag 27 december. Wij verwachten dat de eerste bestellingen (vers gebakken) klaar staan op vrijdag 29 december vanaf ongeveer 15.00 uur en zaterdag 30 december vanaf 08.00 uur.

Hopelijk hebben weer veel mensen zin om mee te doen!

Met vriendelijke groeten,

De oliebollencommissie,
Cees v/d Eems, Peter Hoffer, Tijs Winkels en Bert Wolters



BESTELSTROOK

Ik bestel:

..... zak(ken) oliebollen
van 10 stuks à € 8,00

..... zak(ken) appelbeignets
van 5 stuks à € 8,00

..... zak(ken) ananasbeignets
van 5 stuks à € 8,00

Naam:

Adres:

Vieringen van 12 november t/m 4 februari 2024

- De viering wordt rechtstreeks uitgezonden via www.3ranken.nl.
- Er is elke week kinderdienst of Lichtboot en oppasdienst.

12 november

10.00 uur, ds. G. van der Maas, Diaconale viering
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar

19 november

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen

26 november

10.00 uur, ds. H. Siebert + Pieter Sierksma
Preek van de Leek, m.m.v. Pur Sang
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd

3 december, 1e Advent

10.00 uur, ds. H. Siebert, Maaltijd vd Heer

10 december, 2e Advent

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, H. Doop
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar

17 december

10.00 uur, ds. H. Siebert

24 december

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen

24 december, Kerstavond

18.30 uur, ds. H. Siebert, Kinderkerstfeest
21.00 uur, ds. H. Siebert, Kerstnachtdienst; m.m.v. Pur Sang

25 december, Kerstmorgen

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v. Con Passione

31 december

10.00 uur, ds. H. Siebert

7 januari

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd vd Heer

14 januari

10.00 uur, ds. H. Siebert
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar

21 januari

10.00 uur, ds. H. Siebert

28 januari

10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + Welmoed Vlieger
Preek van de Leek; m.m.v. PurSang
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd

4 februari

10.00 uur, ds. H. Siebert

Kerkdiensten in Heemhof, Matenhof en Groot Schuylenburg

Aanvangstijd diensten om 10.30 uur.

Heemhof, Beatrijsgaarde 5

12 november, Pastor M. Bossenbroek-Baller
m.m.v. Taizé zanggroep
19 november, Pastor G. Groenland
m.m.v. koor o.l.v. Elni Vaassen
26 november, Pastor H. de Jong, RK-viering
m.m.v. koor Spirit
3 december, Dhr. H. Ekenhorst
10 december, Mevr. M. Kuiper
17 december, Dhr. H. Ekenhorst

24 december, Kerstviering, Mevr. C. Lindner
25 december, geen viering
31 december, Pastor G. Groenland
7 januari, Mevr. C. Lindner
14 januari, Ds. A. van Hees
21 januari, Mevr. Ds. L. de Bruin
m.m.v. Taizé zanggroep
28 januari, Pastor H. de Jong, RK-viering
4 februari, Dhr. R. Upperman

Matenhof, Warenargaarde 775

21 december, Kerst, Mw. Anne-Mieke Mulder
11 januari, zangviering: open voor iedereen
8 februari, zangviering: open voor iedereen

Groot Schuylenburg - Vierhuis De Groene Voorwaarts 61

12 november, Ds. Arjan van Hees
26 november, Drs. Constance Schouwstra-Dijkman
10 december, Dhr. Gert-Jan de Graaf
24 december, Kerstnachtdienst
Drs. Constance Schouwstra-Dijkman
25 december, 1e Kerstdag
Drs. Constance Schouwstra-Dijkman





Warm, waardig & waardevol

- Volledige uitvaartverzorging
- Elke dinsdagmorgen inloopsprekuren van 9.00 tot 11.00 uur
- Eigen afscheidshuis met meerdere kamers
- Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen
- Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord



Eglantierlaan 201
7329 AP Apeldoorn

Bel nu voor vrijblijvend advies
www.ahdo.nl • info@ahdo.nl

055 - 800 1998



VAN GERREVINK
recycling en vernietiging

**INKOOP OUD-IJZER
EN METALEN**



VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

- Inkoop van alle soorten metaal, oud-ijzer en elektronicaschroot
- Flexibel door onze eigen containerdienst
- Wij zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd
- Vlotte betaling, contant of op rekening
- Opbrengst laten overmaken aan De Drie Ranken mogelijk



VAN GERREVINK
recycling en vernietiging

vangerrevink.nl
055 5380660

Voor een vertrouwd & persoonlijk hypotheekadvies



Luuk Brink & Hendrie Kroes

[bel voor informatie 055 579 16 62
of kijk op www.benkadvies.nl]

B&K advies

[hypotheek & verzekeringen]