

Informatieblad behorende bij de Drie Ranken Avond van 19 april 2023

1. Beroepingswerk

Op dit moment zijn er gesprekken met enkele kandidaten gaande. Het spreekt voor zich dat we inhoudelijk nog geen nadere inhoudelijke mededelingen kunnen doen.

Toelichting:

De beroepingscommissie is ook in haar tweede ronde weer vol enthousiasme aan het werk. Ze richt zich op kandidaten die door leden vanuit de geloofsgemeenschap zijn aangedragen en ook op predikanten die door de commissie zelf zijn geselecteerd op basis van verschillende bronnen. Op dit moment is de commissie met een aantal kandidaten in gesprek, maar hier zijn verder helaas nog geen bijzonderheden over te geven en er zijn ook geen voorspellingen te doen over wel of niet slagen of over de termijn waarop meer informatie kan worden gegeven. Wij wensen de commissie veel succes en wijsheid toe.

2. Dringende oproep voor 4 diakenen én een voorzitter van de diaconie

Bij de diakenen is er zeer dringend behoefte aan versterking. Diaconie is een van de kernactiviteiten van onze geloofsgemeenschap en daarmee een hele mooie en voldoening gevende taak. Dit werk komt nu neer op veel te weinig schouders. We willen maar liefst graag 4 extra diakenen en, omdat Anneke Scherpenzeel na jarenlange trouwe dienst stopt, daarnaast nog een nieuwe voorzitter van de diaconie. U kunt zich melden bij de voorzitters of bij Wilma Paulussen als u bereid bent om hier uw schouders onder te zetten. Wilma kan ook informatie geven over wat deze diakentaak inhoudt. En Anneke en Wilma kunnen ook meer vertellen over taken en verantwoordelijkheden horen bij het voorzitterschap van de taakgroep diaconie.

3. Maaltijd van de Heer

De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 28 maart j.l. besloten tot een wijziging in de vormgeving van de Maaltijd van de Heer. We gaan gebruik maken van matses, die gedoopt wordt in één en dezelfde beker. Ongerezen brood en wijn, lichaam en bloed, ze horen en komen zo weer bijeen, waarmee we uiting geven aan de verbondenheid met Christus en met elkaar als lichaam van de Heer.

Toelichting:

Vanuit de protestantse traditie zijn we gewoon om de Maaltijd van de Heer te vieren in, zoals dat genoemd wordt, twee gestalten: met brood én beker. Daarin onderscheidt de protestantse gewoonte zich van die van de katholieke kerk. In verbondenheid met het volk Israël is daar ooit gekozen om het brood te gebruiken zoals dat bij de joodse Pesach maaltijd wordt gebruikt: de Matse. Het ongerezen brood dat gebakken werd in de nacht van de Uittocht uit Egypte en sindsdien voor altijd herinnert aan die acte van bevrijding en uittocht. En daarin komen we weer bij elkaar. Want wij zijn onderweg naar beloofd land en zijn geen geknechte mensen. We moeten altijd weer opnieuw vertrekken. Daar herinnert dat brood aan. Jezus verbindt zijn leven ook, op een symbolische wijze, met dat brood. Het breken en delen ervan en het dopen in de wijn, verbindt ons met Jezus' leven als offer en beweging naar vrijheid en verzoening. Daaraan deelnemen maakt ons deel van diezelfde beweging, die in de lijn van Israël staat en gaat. Ook wij hebben ons leven te breken en te delen met elkaar.

Voordat corona haar intrede deed ontvingen we het brood op de geopende hand en dronken we uit een gezamenlijke beker. Vóór corona was dat nauwelijks een probleem. Sinds corona hebben we onze toevlucht genomen tot het drinken uit aparte glaasjes en bleek gewoon brood met een tangetje beter hanteerbaar. Dat was en blijft vanuit hygiëne gezien, een te begrijpen maatregel maar heeft ook iets afstandelijks. Opnieuw drinken uit een gezamenlijke beker is niet

verantwoord, ook al is corona niet meer echt 'actief'.

Tegelijk ging en gaat daarmee iets wezenlijks verloren: het nemen van hetzelfde brood en het drinken uit één en dezelfde beker die de verbondenheid met Christus en elkaar moest verbeelden. Daarom willen we vanaf heden in De Drie Ranken het gebroken brood vervangen door de gebroken matse, die we 'dopen' in één en dezelfde beker.

4. Akoestiek en geluid

De tijdelijke taakgroep akoestiek, onder voorzitterschap van Klaas Heijs en Gert Nijmeijer, heeft zichzelf ten doel gesteld om de problemen met het geluid in de kerkzaal vóór de zomervakantie van dit jaar naar tevredenheid op te lossen. Dat wil zeggen: het realiseren van een goede spraakverstaanbaarheid én een goede muzikale geluidskwaliteit zodat zowel kerkgangers als mensen van beeld en geluid weer met een blij gezicht de vieringen bij kunnen wonen. Tot hiertoe zit de werkgroep met haar werkzaamheden netjes op schema.

Toelichting:

Er wordt door de tijdelijke taakgroep een tweesporenbeleid gevolgd, namelijk het bepalen en nemen van maatregelen op het gebied van akoestiek en daarnaast, en zo mogelijk tegelijkertijd, het vervolmaken van de geluidsinstallatie. Voor dit laatste is al een bedrijf geselecteerd. Zij gaan ook een training verzorgen voor de mensen van Beeld & Geluid.

Voor het verbeteren van de akoestiek heeft de taakgroep zes bedrijven om een offerte gevraagd. Hieruit hebben we in ons overleg van 27 februari een selectie gemaakt van drie bedrijven die ons mogelijk verder kunnen helpen. Op 14 maart is er een intensief en verhelderend gesprek geweest met één van deze bedrijven. Aansluitend heeft dit bedrijf, in aanwezigheid van alle leden van de tijdelijke werkgroep, uitgebreide metingen gedaan. Op basis hiervan wordt een diepgaande analyse, een akoestisch ontwerp en een uitvoeringsadvies gemaakt, waarbij ook de prestaties en invloed van de geluidsinstallatie worden betrokken. Deze drie zaken worden besproken in een vervolgoverleg op 25 april a.s. Op dat moment kan en zal de taakgroep bepalen op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan dit advies en welk bedrijf we daarvoor de opdracht gaan geven. Een en ander zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad. Doelstelling daarbij blijft dat de uitvoering van deze maatregelen vóór de zomervakantie naar tevredenheid is afgerond.

5. Toekomsttraject Protestantse Gemeente Apeldoorn

Wij hebben eerder al informatie gegeven over het traject toekomstverkenning van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Alle wijkgemeenten doen daar aan mee, dus ook De Drie Ranken. In alle wijkgemeenten worden gesprekken georganiseerd, over dezelfde vragen. De centrale vraag is: Hoe blijven we een vitale en wervende kerk!?. Want er zijn zorgen over dalende ledenaantallen, teruglopend kerkbezoek, een aantal wijkgemeenten die in financieel zwaar weer verkeren. Helaas loopt het project wat vertraging op, doordat de regiegroep vanuit de PGA op zoek is naar een externe begeleider voor dit project.

Toelichting:

De bedoeling is dat iedere wijkgemeente contactpersonen aanstelt. De groep van contactpersonen bereidt de gespreksonderwerpen voor, die vervolgens door de contactpersonen in de eigen wijkgemeente worden gevoerd, in wijkgemeentebijeenkomsten. Vanuit onze geloofsgemeenschap hebben we begin dit jaar al Gert Jan Luiten, met ondersteuning

van Herman Ekenhorst, bereid gevonden om namens De Drie Ranken in deze groep van contactpersonen plaats te nemen.

De regiegroep die vanuit de PGA dit traject coördineert, wil de groep van contactpersonen graag door een externe deskundige laten begeleiden. Het vinden en aanstellen van de juiste persoon blijkt moeilijker te gaan dan eerst gedacht. De bedoeling van de PGA was, dat de gesprekken in de wijkgemeenten in het voorjaar zouden plaatsvinden. Wij zijn er helemaal klaar voor en Gert Jan en Herman staan ook in de startblokken, maar vanuit de centrale regie laat een en ander helaas dus nog even op zich wachten.

Dit betekent niet dat deze gesprekken niet meer zullen plaatsvinden! Ze zijn meer dan ooit van belang. We vragen nog even geduld. Wij rekenen erop dat, als er vanuit de PGA eenmaal een startschot wordt gegeven, er vanuit onze geloofsgemeenschap een massale en constructieve deelname van gemeenteleden zal zijn.

6. Nieuw jaarthema 'Kom vanavond met verhalen'

Het is de wens van de kerkenraad om voor de inhoud te gaan en daar met het jaarthema bij aan te laten sluiten. Op voorstel van het pastoresoverleg en VONC heeft de kerkenraad gekozen voor een nieuw jaarthema (in principe voor een periode van twee jaar). Dat is geworden: 'Kom vanavond met verhalen' (afkomstig uit een gedicht van Leo Vroman).

Toelichting:

Geloof en kerkzijn bestaan bij de gratie van verhalen en het delen daarvan. Zowel geloofsverhalen uit de bijbel als uit de bredere traditie, als ook 'onze' levensverhalen. En hoe die vervolgens op elkaar inspelen. Verhalen geven zin.

We hebben nog even gearzeld, vanwege het woordje 'vanavond'. Dat lijkt, letterlijk genomen, immers vreemd. We komen immers niet alleen op avonden bij elkaar. Maar we vinden tegelijkertijd dat het naast concreetheid ook een sfeer van uitnodigende intimiteit oproept en tegelijkertijd uitnodigt tot actie. Een sfeer die we als geloofsgemeenschap ook zoeken en zouden willen bieden. Een uitnodigende kerk (kom!) waarin we verhalen delen die uitdagen, ontroeren, verrassen en wegen wijzen. Alternatieve titels als bijvoorbeeld 'Kom op verhaal' of 'Op verhaal komen in De Drie Ranken' missen die intimiteit, maar zijn ons ook te passief en consumptief. Dus daarom: 'Kom vanavond met verhalen'.

7. Inspiratiedag 24 september – wie organiseert??

Het plan is om onze startzondag van 24 september te combineren met een inspiratiebijeenkomst, bijvoorbeeld met een workshopcarrousel, rond het nieuwe jaarthema 'Kom vanavond met verhalen'. Bedoeld voor iedereen, maar zeker voor de leden van de verschillende taakgroepen binnen onze geloofsgemeenschap, zodat zij hopelijk op ideeën worden gebracht en enthousiast worden voor uitwerking van dit jaarthema in hun groep gedurende het nieuwe kerkelijk seizoen.

Graag vragen wij enthousiaste vrijwilligers/gemeenteleden die deze inspiratiebijeenkomst willen voorbereiden, vormgeven en organiseren. Graag je opgave bij scribaat@3ranken.nl of bij een van de twee voorzitters.

8. Vrijwilligersavond 31 mei 2023

Op 31 mei is er weer een vrijwilligersavond, met een mooi en gevarieerd programma, onderlinge ontmoeting en veel gezelligheid en natuurlijk een lekker hapje en drankje. Dus noteer deze datum alvast in je agenda! Alle vrijwilligers die in onze geloofsgemeenschap actief zijn, worden hiervoor van harte uitgenodigd! Het maakt niet uit op welke manier, hoeveel tijd, op welke plek, taak of functie je actief bent. Voor ons is iedere vrijwilliger van belang! Voor onze voorbereiding

is het fijn om te weten hoeveel gasten wij op die avond kunnen verwachten. Dus graag opgeven via scribaat@3ranken.nl.

Toelichting:

Onze Drie Ranken zonder inzet van een groot aantal vrijwilligers is ondenkbaar. Iedere keer als je ons gebouw binnenkomt, is er op een of meerdere plekken een activiteit aan de gang. Of dat nu een kookgroep, een cleanteam, een vergadering, de Druif, het reparatiecafé, een JWO activiteit is of een van de ontelbaar vele andere activiteiten, altijd zijn hier enthousiaste vrijwilligers bij betrokken. Zij spenderen tijd en energie om De Drie Ranken in alle opzichten een actieve, wervende en betrokken geloofsgemeenschap te maken.

Dat verdient 'een bloemetje', in de vorm van een gezellige en leuke vrijwilligersavond, want de kerkenraad waardeert deze inzet zéér. Daarom een hartelijke uitnodiging aan alle vrijwilligers om aanwezig te zien op de vrijwilligersavond van 31 mei 2023.

Deze avond treedt **Charlotte Glorie** voor ons op. We kennen haar als lid van onze geloofsgemeenschap en ook als lid van het thema-koor Pur Sang, maar zij is, naast haar werk als braille-trainer bij Visio, ook al sinds 1990 als professioneel kleinkunstenares. Zij verzorgt jaarlijks meer dan 60 cabaretvoorstellingen-op-maat, met luisterliederen en sketches. Dat doet ze voor zeer uiteenlopende publieksgroepen in verenigingsgebouwen, zorginstellingen, congrescentra, kerken en kleine theaters. Zij schrijft al haar sketches en liedjes zelf en begeleidt zichzelf op vleugel, piano of keyboard. Alles wat haar raakt, kan voor haar aanleiding zijn voor het schrijven van een tekst. Voor meer informatie zie www.charlotteglorie.nl.

Wij omlijsten deze avond graag met een gezellig en lekker hapje en drankje. Globaal ziet het programma er als volgt uit:

- 19.30 - Ontvangst van alle vrijwilligers voor koffie/thee met wat lekkers
- 20.00 – Theaterprogramma Charlotte Glorie
- 21.00 – Gezellig napraten, onder het genot van een drankje en een hapje.
- 22.00 - Slot

U/Jij bent er toch ook bij?! Van harte welkom!!