



## De Drie Ranken

### Namen ruimtes De Drie Ranken

De ruimtes in De Drie Ranken hebben namen gekregen die raken aan het (algemene) gebruik ervan door de geloofsgemeenschap. Ze zijn ingedeeld in afdelingen, die we 'geloof', 'hoop' en 'liefde' noemen en verwijzen daarmee naar de drieslag in het raam van de kerk, symbool van onze geloofsgemeenschap.

De indeling is niet alleen gericht op gebruik maar ook op de praktische indeling van het gebouw. Per afdeling is het gebouw namelijk separaat te verhuren.

In het raam van De Drie Ranken zijn de volgende kleuren gebruikt:

- Paars: wordt gebruikt voor het kruis en staat voor 'geloof'
- Groen: wordt gebruikt voor het anker en staat voor 'hoop'
- Rood: wordt gebruikt voor het hart en staat voor 'liefde'

De bewegwijzering in de kerk zal op deze kleuren afgestemd worden.

| GELOOF                   |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Ruimte                   | Naam                                    | Argumentatie   |
| Kerkzaal                 | <b>De Kerkzaal</b>                      | Dit is het hart van ons gebouw, waar gevierd en ontmoet wordt. 'De Kerkzaal' is een ruimte die direct herkend wordt door leden, en waarvan huurders wel enig idee zullen hebben wat voor ruimte dit is.  |
| Patio                    | <b>De Hof</b>                           | Een Bijbelse verwijzing naar de Hof van Eden, daar waar alles begon. In 'De Hof' zijn de elementen van ons bestaan aanwezig: water, aarde en vuur. Tevens is een hofje in de stad een oase van rust in de drukte. Zo mag 'De Hof' ook gezien worden.   |
| Voortuin                 | <b>De Tuin</b>                          | 'De Tuin' is een verwijzing naar zowel het paradijs, als naar de tuin van de opstanding. Voor iedereen in onze wijk toegankelijk!  |
| Pastoreskamer            | <b>De Aandacht</b>                      | Deze kleine ruimte leent zich voor één op één gesprekken of studie. Of dit een gesprek tussen pastor en gemeentelid of een hulpverlener met een klant is: er is hier ruimte voor aandacht aan elkaar of voor aandacht aan de studie.   |
| Consistorie Stilteruimte | <b>De Bezinning</b><br><b>De Stille</b> | Deze ruimtes zijn in de praktijk één ruimte, die gescheiden kan worden door een wand. De namen die gekozen zijn doen recht aan zowel individueel gebruik als aan gezamenlijk gebruik. 'De Stille' kan worden gebruikt voor kleine groepen die willen bezinnen, of individuen die in stilte willen mediteren. Bezinning kan plaatsvinden in gezamenlijk gebruik met 'De Stille' maar ook in de aparte ruimte voor gesprek in klein comité. De ruimte is niet geschikt voor grote groepen. |
| Vergaderzaal L           | <b>De Belofte</b>                       | 'De Belofte' is toekomstgericht: er valt iets te verwachten! Hierin gaat het om de positieve openheid naar wat komt (van God, van elkaar) en tegelijk verwijst het naar een positieve onderlinge verbondenheid (de elkaar gegeven belofte). De belofte is de basis en houdt de hoopvolle openheid naar dat wat komt.   |
| Vergaderzaal R           | <b>De Bron</b>                          | 'De Bron' is aan 'De Hof' gelegen, de Bron van waaruit wij leven, van waaruit ideeën ontstaan. Deze zaal heeft het volle uitzicht op die bron in het hart van 'de Hof'.  |
| HOOP                     |   |  |
| Kleine jeugdruimte       | <b>De Droom</b>                         | Kleine kinderen hebben het leven nog voor zich, alles kan nog, alles mag nog. Deze vrijheid wordt gevoeld in dromen.   |
| Grote jeugdruimte        | <b>De Toekomst</b>                      | Jeugd die hier aanwezig is heeft bewust gekozen betrokken te zijn. We mogen hopen dat zij de toekomst van onze geloofsgemeenschap (mede) vorm gaan geven.  |
| LIEFDE                   |   |  |
| Ontmoetingsruimte        | <b>De Huiskamer</b>                     | Anders dan een ontmoetingsruimte veronderstelt een huiskamer gezelligheid, ruimte voor gesprek en samenzijn. De warmte die de naam uitstraalt doet recht aan deze ruimte. Ook niet-leden die 'De Huiskamer' huren hebben waarschijnlijk een andere verwachting dan wanneer ze een 'De Ontmoeting' huren.   |
| Grote hal                | <b>De Ontmoeting</b>                    | Deze ruimte is een echte ontmoetingsruimte: al het menselijk verkeer tussen ruimtes kruist elkaar hier, en na de vieringen is dit dé ruimte waar men elkaar ontmoet.   |