

Onderwerp: FW: Bouwbrief-verhuisbrief
Van: "Familie Schut" <e.schut01@upcmail.nl>
Datum: 20-11-2019 17:27
Aan: "Koppelaar Theo" <koppelaar@zonnet.nl>

Ha die Theo,

Dit is de laatste.

Mvg,
Evert

Van: De Drie Ranken - Nieuwsbrief
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 23:47
Aan: Evert en Jennie Schut <e.schut01@upcmail.nl>
Onderwerp: Bouwbrief-verhuisbrief



3ranken.nl



BOUWBRIEF 07 **28 augustus 2019**

Met ingang van nu in het nieuwe gebouw

Ja, u leest het goed! Wat is er deze week allemaal gebeurd?

Dinsdag 20 augustus

Dinsdag 20 augustus kreeg het Projectbureau (PB) een mail van de projectontwikkelaar Holland Property (HP), dat hij de kerk op donderdag 22 augustus zou loskoppelen van de nutsvoorzieningen. Het doel was het slopen van ons oude gebouw op maandag 26 augustus. Dit bericht kwam als een 'donderslag bij heldere hemel. Doordat de kleine Kerkenraad (kK), het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het PB al zagen aankomen dat het weigeren van de oplevering tot (juridische) problemen kon leiden, was er al contact gezocht met een advocaat. Na spoedberaad woensdagavond en conform zijn advies hielden we onze poot stijf en deelden HP mee dat we dit niet toestonden. We zouden in het oude gebouw blijven. Alle beraden zijn overigens in nauw en goed overleg met Jan Vegter (voorzitter van het CvK) en vertegenwoordigers van onze eigen kK gevoerd. Op donderdag stelde de advocaat aan Han Brinkhuis voor om eens met de directie van aannemer Hegeman (HM) om de tafel te gaan zitten. Hegeman had namelijk contact met onze advocaat gezocht en de advocaat zag perspectief. Han had vrijdag een goed gesprek met de aannemer en riep vrijdagavond het PB, de kK en de beheercommissie bijeen om de strategie te bepalen. Op maandag 26 augustus zou ook HP bij het overleg aanschuiven en mogelijk konden we tot een oplossing komen.

Er waren twee opties:

- een juridische procedure, die lang duurt en waarvan niemand weet hoe die afloopt. De advocaat dacht dat we een sterke zaak hadden om het nieuwe gebouw niet te aanvaarden. Maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit nog wel eens verschil.
- het gebouw in gebruik nemen.

Maar hoe zit het dan met alle gebreken? Bij het interne overleg bleek dat het vertrouwen in zowel HP als in HM niet groot was. Er werd afgesproken dat we onder strikte voorwaarden mogelijk tot in gebruik name over wilden gaan. Het gesprek maandag was positief en heeft ertoe geleid dat er een document is opgesteld waarbij we harde toezeggingen van zowel HP als HM hebben gekregen.

Vanaf maandagmiddag is de verhuisploeg druk aan het verhuizen. En laat duidelijk zijn dat het gebouw nog niet aan ons is opgeleverd, dat we het uitsluitend in gebruik hebben genomen. Natuurlijk zijn we er nog niet en het duurt nog wel een tijd voordat alles op orde is. Onder andere de vloer in de hal en de wanden van de kerkzaal moeten waarschijnlijk nog behandeld worden. Neem het onze mensen niet kwalijk als het vanwege de snelheid waarmee alles nu moet, het mogelijk schort aan communicatie of dat sommige zaken niet kunnen, om wat voor reden ook. Iedereen doet zijn stinkende best.

De verhuizing

Maandag 26 augustus

Om 11.15 uur een eerste telefoontje van Bert Vink naar de kerk. Samengevat was het bericht: "We gaan nu meteen beginnen met de verhuizing. Morgenochtend (dinsdag) is de drui in de nieuwe ontmoetingsruimte en zondag kerken we in het nieuwe gebouw. We vergaderen om 12.00 uur."

Om 12.00 uur werd er à la minute een aangepast verhuisplan in werking gezet want de kerkzaal en de hal kunnen nog niet gebruikt worden voor diensten en andere activiteiten. Er werd tot laat doorgewerkt om alle zware artikelen van boven te

halen omdat dinsdags de stroom afgesloten zou worden. Tevens was een deel van het oude gebouw niet te gebruiken vanwege asbestsanering. Maar onvoorstelbaar zoals voor alle tegenslagjes een creatieve oplossing werd gevonden. Ogenscheinlijk onverstoorbaar bleven de harde werkers hun goede humeur behouden: de bovenbouw van het oude gebouw is compleet onttakeld, in de kerkzaal (oud) nog slechts een veertigtal oranje stoelen, de vleugel, geluidsapparatuur, losse restanten en apparatuur van de asbestsanering die inmiddels al was begonnen. En wat niet mogelijk leek.....maandagavond om 21.00 uur stond alles klaar voor de druif op dinsdagmorgen!

Dinsdag 27 en woensdag 28 augustus

Wat een inzet, wat een gesjouw, wat onnoemelijk veel werk is er ook deze dagen weer verzet. Diep respect voor de harde werkers. En dat met deze tropische temperaturen. Een diepe buiging! Donderdag, vrijdag, zaterdag worden dan nog de puntjes op de 'i' gezet. Tevens zullen alle medewerkers en verschillende groepen nog worden geïnformeerd wat de consequenties zijn voor hun werkzaamheden en/of activiteiten.

Gebruik verschillende ruimtes

Ingang

De ingang is voorlopig alleen aan de kant van het Violierenplein.

Garderobe

In de gang naar de jeugdruimtes. Als u het gebouw binnenkomt rechts de gang in.

Telefoon en internet

Momenteel zijn de aansluitingen helaas nog niet gereed.

Ontmoetingsruimte

Zondags zijn er net als nu twee vieringen om 09.00 uur en 10.30 uur. In de zaal is plaats voor ca. 140 kerkgangers. Er zijn twee gangpaden.

Gedachteniswand

Er is provisorisch een gedachteniswand geplaatst. Kleiner dan we hadden en de gedachtenistekens hangen misschien op een iets andere plek. Er is ruimte om een lichtje te branden, het gedachtenisboek ligt er en de Godslamp staat erbij. De Maria-icoon staat op een kast bij de ingang

Rollator

Kerkgangers met rollator kunnen het best op de voorste rij of op een hoek aan de rechtse gangpad plaatsnemen.

Ringleiding

In deze ruimte is helaas geen ringleiding.

Toiletten

In de ruimte achter de ontmoetingsruimte is een herentoilet, damestoilet en aangepast toilet.

In de gang naar de jeugdruimte een heren- en een damestoilet.

De zeepdispensers en toilettrolhouders komen pas volgende week. Er zijn echter wel fonteintjes en handdrogers.

Kleine jeugdruimte

Staat volgepakt met dozen en speelgoed. De oppasdienst zal een oplossing vinden dat er tijdens de viering van 09.00 uur toch een veilige speelplek is voor de kleintjes.

Grote jeugdruimte

Ook deze staat volgepakt met dozen en tafels. Maar ook hier wordt om 09.00 uur een plekje gemaakt voor de kinderdienst.

Kopiëren en stencilen

Omdat de geplande reprovruimte nog niet gebruikt kan worden vanwege mogelijke reparatie van de vloer staan de kopieer- en stencilmachine tijdelijk in een hoek van de grote jeugdruimte.

Koffiedrinken na de vieringen

Zondag 1 september is er GEEN koffiedrinken. Eerst moet bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Omdat alles nu op de begane grond plaatsvindt kan er (te) veel geluidsoverlast zijn als de tweede viering bezig is. Volgende week leest u of en hoe we dit hopen op te lossen.

Drieklank en acceptgiro's

Dit weekend is de nieuwe Drieklank klaar. Deze ligt op tafels in de hal. Daarbij ook de enveloppen op naam en per bezorger uitgesplitst.

Postvakjes

De postvakjes voor pastores, kerkenraad en groepen staan totdat de reprovruimte beschikbaar is in de pastoreskamer.

Improvisatie

We gaan ervan uit dat u begrip heeft dat nog niet alles zo is of gaat als u of wij zouden willen. Gelukkig zijn we ervaren in

het denken in oplossingen. De Drie Ranken staat bol van al die talenten. Via de weekbrief zullen we u wekelijks op de hoogte houden of activiteiten doorgaan of elders worden gehouden. Of misschien even uitgesteld.

Zondag 1 september

Na de eerste viering kunt u tot 10.25 uur even rustig rondkijken in het nieuwe gebouw. Daarna geeft het teveel geluidsoverlast tijdens de viering van 10.30 uur. Na de tweede viering uiteraard ook alle gelegenheid om even kennis te maken met ons nieuwe huis.

Vragen?

Heeft u misschien toch vragen? Laat het via de mail weten aan beheercommissie.voorzitter@3ranken.nl of geef uw vraag schriftelijk af bij de dienstdoende beheerder. Die heeft nu zelf ook niet alle antwoorden in huis maar vanuit het beheer wordt er wel contact met u opgenomen.

De Drie Ranken
Eglantierlaan 202, 7329 AP, Apeldoorn
Tel. 055-533 25 39

Scribaat:

[Adriaan de Putter](#)
[Evert Schut](#)

Predikanten:

Pastorale groep A: 0-45 jaar

pastoraat.a@3ranken.nl

Pastoraat is [vraaggericht](#).

Ds. G.A.J. van der Maas, tel. 844 49 05

06-5320 77 78 (WhatsApp) gertrudekevandermaas@3ranken.nl

Inloopspreekuur in De Drie Ranken: donderdag van 09.00 – 10.00 uur

Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

Pastorale groep B: 45-75 jaar

pastoraat.b@3ranken.nl

Coördinator: Arie Nagel, tel. 06-2782 77 57

Pastoraat is [vraaggericht](#).

Ds. A.A. Wijlhuizen, tel. 843 07 51

adwijnhuizen@3ranken.nl

Inloopspreekuur in De Drie Ranken: dinsdag van 09.00 – 10.00 uur

Vrije dag: zaterdag

Pastorale groep C: 75 jaar en ouder

pastoraat.c@3ranken.nl

Coördinator: Gerrit Visser, tel. 542 75 84

Pastoraat is [aanbodgericht](#).

Ds. H.J. ten Brinke, tel. 06 1140 12 97. S.v.p. bellen tussen 09.00 – 09.30 uur en 12.30-13.00 uur.

henritenbrinke@3ranken.nl

Geen spreekuur

Werkdag: maandag

Bijstand in pastoraat 75+ door Seniorenpastoraat (seniorenpastoraat@3ranken.nl) of telefonisch via de Pastorale telefoon

Pastorale telefoon: Tel. 06-1770 1122

Meldpunt uitvaarten De Maten: Tel. 06-4959 2615

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Om u af te melden klikt u [hier](#).