



BOUWBRIEF 06

3 juli 2019

Voortgang

Op zondag 30 juni werd het laatste Happy Hour voor de vakantie gehouden. Ondanks de warmte was de opkomst groot. Veel mensen waren geïnteresseerd in de nieuwste informatie over de verhuizing en de nieuwbouw. Vanwege de vragen tijdens het Happy Hour en om zo kort mogelijk op het nieuws te zitten, brengen we deze extra Bouwbrief uit. Vandaag is tijdens de maandelijkse bouwvergadering ook de oplevering van het kerkgebouw besproken, het laatste nieuws daarover vindt u hieronder.

Oplevering

Tijdens het maandelijkse bouwoverleg op 3 juli bleek dat de opdrachtgever Holland Properties (HP) vasthoudt aan de opleverdatum van 18 juli. Echter volgens het Projectbureau (PB) zijn er nog dusdanige essentiële gebreken dat het gebouw door ons niet geaccepteerd kan worden in de staat waarin het nu nog verkeert. Het vervolg is, dat de directie van HP contact op gaat nemen met de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). De PGA speelt hierbij als eigenaar van het gebouw een belangrijke rol. Ondanks de enorme grote inzet van de leden van het PB is het helaas een feit dat er geen duidelijkheid kan worden gegeven over de definitieve opleverdatum. Voor ons als geloofsgemeenschap en alle enthousiaste vrijwilligers is dit een vervelende boodschap maar helaas is het niet anders. Zodra er meer bekend is wordt u geïnformeerd.

Vieren tijdens de verhuizing

Ergens na 18 juli zal de oplevering van De nieuwe Drie Ranken plaats vinden. Dan zal direct begonnen worden met het inrichten; we hebben daar een kleine vier weken voor. De beheercommissie en de verhuisploeg hebben een draaiboek gemaakt waarbij ervan wordt uitgegaan dat we gewoon zondags kunnen blijven 'kerken'. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat we misschien een paar weken noodgedwongen zouden moeten uitwijken naar één van onze buurkerken. Hoewel wij daar met open armen ontvangen zouden zijn en contacten daarvoor reeds gelegd waren, realiseren wij ons ook hoe waardevol het ook kan zijn om met elkaar te ervaren dat de inrichting steeds meer vorm krijgt. Zo gaat het met een eigen verhuizing ook. Eerst misschien wat provisorisch, maar allengs zoals je voor ogen hebt. Met elkaar groeien naar je nieuwe (t)huis. In eerste instantie zijn er net zoals nu nog 2 vieringen: om 09.00 en 10.30 uur. Zodra we overstappen naar de nieuwe kerkzaal wordt er één viering gehouden om 09.30 uur. Naar we hopen zal dit de 2e, 3e of 4e zondag in augustus zijn. Dat is echter alleen het geval als de nu nog geplande opleverdatum van 18 juli gehaald wordt. Elders in deze brief vindt u daar meer informatie over. Het wordt een spannende en een heel drukke tijd, maar gezien de inzet van onze vrijwilligers gaan we ervan uit dat we deze klus met elkaar en met heel veel zweetdruppels zeker gaan klaren. De kerkenraad is trots op en dankbaar voor zoveel harde werkers en zoveel talenten binnen onze geloofsgemeenschap.

Jeugdruimtes

Arendo Sturre hield tijdens het Happy Hour een enthousiast verhaal over de definitieve inrichting van de nieuwe jeugdruimtes. Daarbij toonde hij mooie plattegronden waarin de indeling goed zichtbaar werd. Omdat niet alleen diverse jongerengroepen de ruimtes zullen gebruiken, maar ook andere gebruikers zoals VONC, De Verwondering en zelfs mogelijk externe groepen, was de belangrijkste wens om de ruimtes zo flexibel mogelijk in te richten. De inrichting laat die

flexibiliteit goed zien. In de grote jeugdruimte komen naast een verrijdbare bar, nieuwe losse zitelementen en stapelbare stoelen die makkelijk te verplaatsen zijn. Ook de tafels kunnen ingeklapt worden zodat de ruimte telkens anders kan worden ingericht. Eén wand wordt wit, om films op te kunnen projecteren met een nieuwe beamer. Nieuw is ook de plafondverlichting en de muren krijgen LED-licht strips, zodat ze van kleur te veranderen zijn. Als de voetbaltafel en het biljart verrijdbaar gemaakt kunnen worden is daar ook ruimte voor. Behalve om te chillen moeten de ruimtes namelijk ook als vergaderruimtes gebruikt kunnen worden. In de kleine jeugdruimte komt de kinderoppas. De vele spelelementen kunnen worden opgeslagen in de aparte bergruimte tussen de beide jeugdruimtes. Beide ruimtes hebben een aanrecht met wasbak en kastjes. De grote ruimte krijgt ook een koelkast en koffiezetapparaat, de kleine ruimte een magnetron. Ook over het kleurgebruik is nagedacht: de vloeren zijn in blauwtinten, de muren grijs, de nieuwe stoelen lichtgrijs en appelgroen: een mooie combinatie.

Toren

Carlien Krist legde vervolgens uit hoe de kleine Kerkenraad (kK) tot het besluit kwam om niet te kiezen voor klokken in de toren. Die discussie – wel of geen klokken in de toren – heeft menigeen beziggehouden. Vooral Ed van Gent heeft zich verdiept in de technische, financiële en esthetische aspecten. Omdat hij nu van een welverdiende vakantie geniet heeft Carlien de genomen keuze voor de aanwezigen onderbouwd. Het feit dat het huidige ontwerp van de toren niet geschikt is voor klokken en dat het plaatsen van klokken extra kosten met zich mee zou brengen waren voor de kK geen doorslaggevende argumenten om te besluiten geen klokken te plaatsen. Het belangrijkste argument was namelijk hoe de kK de missie en visie van onze gemeente uitlegt: nl. een kerk willen zijn die naar buiten gericht is, middenin de wijk. Nu er wel een toren komt zullen de inwoners van De Maten ons kerkgebouw goed weten te vinden. Onze geloofsgemeenschap staat voor geloof, hoop en liefde en is een Open Huis voor alle wijkbewoners. Het luiden van klokken roept mogelijk oude gevoelens op van “hoe het vroeger” was. Helaas horen we regelmatig verhalen waar de (negatieve) beeldvorming van vroeger de gang naar De vernieuwde Drie Ranken in de weg staat. Ook kan dit bijdragen aan het beeld dat de gemeente juist op zichzelf gericht is. Mogelijk komen er bezwaren van omwonenden en de wijkraad. Formeel kan het luiden van de klokken voorafgaande aan de viering en bij begrafenissen niet worden verboden. Maar straal je dan uit dat je een Huis van Ontmoeting bent waarbij iedereen welkom is? Bovendien trekken klokken alleen tijdens het luiden de aandacht. De kK heeft er daarom voor gekozen een nieuw ontwerp voor het bovenste deel van de toren te laten maken. Daarmee is niet gezegd dat we geld gaan uitsparen, maar wel dat wij ervan overtuigd zijn dat er op deze wijze een ontwerp komt dat beter uitstraalt waar wij voor staan. Op dit moment wordt gedacht aan het plaatsen van een lichtelement bovenin de toren: licht is altijd zichtbaar en is symbool voor uitstraling naar buiten toe. Daarvoor moet de architect de top van de toren nog aanpassen. Veel mensen hadden begrip voor deze keuze maar er waren uiteraard ook diverse mensen teleurgesteld. Al bij de bouw van De Drie Ranken vonden zij het ontbreken van een klokkentoren een gemis. Gevoelsmatig roept het luiden van klokken op tot samenkomst, tot eenheid van de geloofsgemeenschap, net zoals dit ook gebeurt bij het oproepen tot gebed in de moskee. Uiteraard heeft de kK hier begrip voor maar benadrukt dat het symbool van het licht deze functies ook prima kan vervullen, niet af en toe, maar permanent. Dat de communicatie hierover naar de wijkkerkenraad en de geloofsgemeenschap niet de schoonheidsprijs verdient is de kK volstrekt helder.

Patio

Daarna vertelde Carlien dat het ontwerp van de patio, of binnentuin, langzaam vorm krijgt. Er is besloten om de elementen lucht, water, aarde en vuur in de tuin te verwerken. Er komt een boom die naar boven, naar de lucht (of de hemel) reikt. Een waterpartij zal de lucht weerspiegelen, waarmee er verbinding tussen lucht en water tot stand komt. In de aarde komen diverse grassen en komt er een sculptuur die het vuurelement symboliseert.

Verhuizing

Bert Vink vertelde tenslotte kort hoe het staat met de verhuisplanning. Vanaf het moment van oplevering worden er vier weken uitgetrokken voor de verhuizing. Eind augustus kunnen we de kerk dan in gebruik nemen. Hij deed nog een oproep aan alle gebruikersgroepen om hun spullen van stickers te voorzien: blauwe stickers voor spullen die verhuisd moeten worden, rode stickers voor spullen die weg kunnen, of moeten worden opgeslagen. De stickers liggen in de

pastoreskamer. Ook kunnen zich nog vrijwilligers aanmelden om te helpen met de verhuizing, vooral mensen met technische kennis zijn nodig. U kunt zich aanmelden via beheercommissie.voorzitter@3ranken.nl. Heeft u vragen over de vernieuwbouw, stuur dan een mailtje naar prbouw@3ranken.nl.

Verdrietig bericht architect Arnold van Ouwerkerk

Via Ed van Gent heeft het bericht ons bereikt, dat de vrouw van 'onze' architect Arnold van Ouwerkerk in de nacht van zondag op maandag tijdens haar slaap onverwacht is overleden. Naast Arnold laat ze 3 kinderen achter van respectievelijk 8 en 5 jaar en een baby van 8 maanden. Namens onze geloofsgemeenschap heeft het bestuur van de kK haar medeleven over deze afschuwelijke gebeurtenis aan Arnold betuigd.