

ORDE VAN DIENST
zondag 10 maart 2019



1^e zondag in de 40-dagentijd
Maaltijd van de Heer

09.00-10.30 uur

voorganger: Ds. Ad Wijlhuizen
muziek: Rudi Coppoolse

Bel wordt geluid *(in stilte bereiden we ons voor tijdens muziek)*

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

Openingslied (staande) : 535b (solo), allen: Lied 91:1 en 3, 535b (solo).

Moment van stilte

Groet, Bemoediging en Drempelgebed

v: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige.

a: Die hemel en aarde geschapen heeft.

v: Die trouw blijft voor eeuwig.

a: en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.

v: Eeuwige, keer U om naar ons toe.

a: keer ons toe naar elkaar. Amen.

(zitten)

Tijdens 09.00 uur viering

Openingsgebed

Met de kinderen

Onder muziek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Tijdens 10.30 uur viering

Kyriëgebed, gevolgd door kyriëlied: melodie lied 310

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt -
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo bruuft ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt -
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Lucas 4: 1-13

L : Lof zij U Christus!

A: **IN EEUWIGHEID, AMEN.**

Zingen: lied 538 *"Een mens te zijn op aarde"*

Wilt u na de viering van 9.00 deze orde van dienst terugleggen voor gebruik in de 2^e viering?

De Drie Ranken – Apeldoorn

Overweging (gevolgd door meditatieve muziek)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte

De Maaltijd van de Heer collecte is bestemd voor de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn, het huidige diaconale project van De Drie Ranken.

De tweede collecte is bestemd voor onze Geloofsgemeenschap De Drie Ranken

Bij de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba, een project van Kerk in Actie.

Voorbeden, voorafgegaan en afgesloten door: Lied 368d : 'Houd mij in leven'

Zingen: 'De hemel reikt ons leeftocht aan' (Tussentijds 104; Sytze de Vries/Willem Vogel)

1. De he-mel reikt ons leef-tocht aan:
een mens wordt ons tot le - vend brood.
In lie - fde is Hij voor - ge-gaan,
zich bre-kend heeft Hij ons ge-heeld
en goed ge-daan!

2. Hij heeft ons zoekende bestaan gekend, zich onder ons gezaaid als graan dat niet verloren gaat. Gods adem wekt het uit de dood om op te staan.

3. Want graan dat in de aarde valt moet sterven, slapen tot de dag waarop het vruchten dragen zal.

Geef dat ons leven, dat zo wacht, ontwaken zal.

4. De Zoon is in ons uitgezaaid, Gods Vadernaam ons toegezegd. Wij leven door het Licht geraakt, dankzij de Geest die adem schept en levend maakt.

Tafelgebed en Inzettingen

Wilt u na de viering van 9.00 deze orde van dienst terugleggen voor gebruik in de 2^e viering?

De Drie Ranken – Apeldoorn

Onze Vader

Vredeswens 'De vrede van Christus'

Delen van brood en wijn

Onderwijs zingen wij: (bij herhaling)

- **Lied 833:** *Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.*

- **Uit Taizé:**

Bo-num est con - fi-de-re in Do-mi-no,
bo-num spe - ra-re in Do-mi-no.

Dankgebed

Slotlied: 'Lied van het nieuwe begin' melodie: lied 531

1. Jezus verbeeldt een nieuw begin
spreekt mensen moed en vrijheid in:
God's liefde toe te laten
het donker te verlaten
om vrij als mens voor God te zijn
niet langer bang, verslaafd of klein,
maar voluit, opgeheven,
hier in het licht te leven!

2. Jezus spreekt van een nieuw begin
aan schuld voorbij, een nieuwe zin:
elk ander te vergeven
en liefde na te streven

voorbij aan grenzen durven gaan
voor kwetsbaarheden in te staan
en zo met aandacht zorgen
voor een menswaardig morgen.

3. Jezus werd zelf tot nieuw begin
die ochtend toen de zon opging
niet in de dood gebleven
gaf hij zich aan het leven.
Nog altijd leeft hij mensen voor:
zo trek je aards een hemels spoor!
Dit is aan ons gegeven:
een nieuw begin van leven!

Zegen, gevolgd door: Amen, amen, amen.