



De Drie Ranken

Geloof, hoop en liefde

Voor welke boodschap komt u?



Onze boodschap

Wij zijn een eigentijdse geloofsgemeenschap die geworteld is in de wijk en in de samenleving. Een plaats van geloof, omzien naar elkaar en betrokkenheid op de wereld voor mensen uit verschillende kerken en tradities. Een plaats waar veel te halen, te brengen en te delen is.



Breed assortiment

Er gebeurt veel binnen de muren van onze geloofsgemeenschap: van vieren tot gedenken, van leren tot spelen, van gespreksgroep tot kookgroep, van jong tot oud. Maar we kijken ook buiten onze muren: waar kunnen we van betekenis zijn voor de wereld om ons heen?



Weggeefactie

Wij delen onze tijd en ons geld door om te zien naar elkaar, door collectes voor doelen binnen en buiten de kerk, door de actie Vakantiegeld Samen Delen, een kerstgift voor minima, door oliebollen te bakken en de kerstmarkt te organiseren voor een goed doel. Omdat we geloven dat we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Aanbiedingen

Op belangrijke momenten in een mensenleven, zoals geboorte, trouw en rouw bieden wij een plek om te delen in vreugde, maar ook in verdriet. Betrokken bij elkaar en bij de mensen om ons heen.



Bonus

Ook buiten de zondagse vieringen kunt u bij ons terecht voor inspiratie, zoals bij onze jaarlijkse kaarsenactie 'All Souls, All Mates', gespreksgroepen en de activiteiten van Vonc. Daarnaast zijn wij leverancier van ontmoeting, contact en gezelligheid. Denk aan inloophuis 'de druif', de handwerkgroep en de 55+ eetgroep.

Onze medewerkers

Samen met onze drie predikanten en de beheerder vormen vrijwilligers het hart van onze kerk. Zij maken onze geloofsgemeenschap: voor elkaar, door elkaar en met elkaar.

Thuisbezorgd

Wij brengen onze diensten desgewenst graag bij u thuis in de vorm van gespreksavonden, pastorale ontmoetingen, een bloemetje of een groet vanuit de gemeente.

Weekboodschappen

Koppen koffie/thee	600
Kopjes die sneuvelen	1
Aantal WC-rollen	40

Vernieuwd

We blijven ons aanbod vernieuwen om onze producten bij de tijd te houden, met het oog op de kerk van de toekomst. We investeren in nieuwe vormen van vieren, in samenwerking met andere organisaties op gebied van welzijn en zorg en maken honderden basisschoolkinderen vertrouwd met het geheim van geloven.

GOEIE DEALS

Spaaractie

We sparen: producten voor de voedselbank, geld voor ons diaconale project 'zwerfjongeren in Apeldoorn', oud ijzer, zwerfafval op het Violierenplein, kapotte voorwerpen voor ons reparatiecafé. Om een positieve bijdrage te leveren aan de zorg voor mens en milieu.

Zondag

Wij zijn elke zondag geopend! Tijdens de vieringen haalt u bij ons inspiratie, bezinning, rust en stilte. Wij vieren graag samen met alle andere gasten in ons midden.

Ons filiaal

Als onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn dragen wij als oecumenische geloofsgemeenschap onze eigen identiteit. Binnen onze vestiging heeft jeugd zijn eigen afdeling met producten afgestemd op deze specifieke doelgroep, zoals de jeugdsoos, jongerenvieringen en de kindernevendienst.

Korting

In een tijd van bezuinigingen is er de laatste jaren fors geschrapt in de uitgaven. Onze financiële huishouding is efficiënter geworden, maar zeker ook duurzamer. Door gezamenlijke inspanning zijn we financieel in balans. Gelukkig hoeven we niet te korten op onze 'core business': tijd en aandacht voor elkaar.

Naar de kassa

Om ons kerkelijk bedrijf groeiend en bloeiend te houden willen we graag (weer) een beroep op u doen. Op uw betrokkenheid, positieve energie en tijd, maar ook op uw financiële bijdrage. U zou ons helpen door zo mogelijk (5%) meer te geven dan vorig jaar. Zodat we ook volgend jaar de stijgende kosten van o.a. verwarming, verlichting, verzekering, onderhoud en salarissen kunnen betalen, de basisvoorwaarden om onze boodschap te kunnen uitdragen.

De Drie Ranken

Eglantierlaan 202
7329AP Apeldoorn

Besparing in afgelopen twee jaar

Energie	€11000
Algemene kosten gebouw	€9000
Accountantskosten	€3500

Extra inkomsten

Huuropbrengst	€16000
---------------	--------

Oud ijzer actie

Gemiddelde opbrengst	2000KG
Fietsen per keer	10



Boodschappen

Al jarenlang haal ik bijzondere boodschappen in De Drie Ranken en ik kan dat aanbevelen. Je kunt er voor vrijwel alle terreinen van het leven terecht.

Ik voel me welkom voor een broodje en een wijntje, helder water uit een klare bron – een paar druppels doen al veel. Olie tegen vastgeroeste gedachten, balsem voor een wond. Geloof, hoop en liefde van de beste kwaliteit.

Ook kan ik er mijn afval kwijt: verouderde overtuigingen, m'n vermeende gelijk, al lang verjaarde boosheid en oud zeer.

Afrekenen voor deze boodschappen is lastig daar ze onbetaalbaar zijn.

Maar ik ga toch een poging wagen.

Dirk van de Glind

Een pastor spreken?

Hebt u iets op uw hart? Wilt u iemand spreken? Iedere werkdag is van 9.00 – 10.00 uur een van onze pastores aanwezig in De Drie Ranken.

Pastorale telefoonnummer:
06 - 17 70 11 22

De Drie Ranken

Eglantierlaan 202
7329 AP Apeldoorn
tel. 055 - 5332539

www.3ranken.nl

College van kerkrentmeesters

Henk Bijl
tel. (055) 542 3205
kerkrentmeesters.voorzitter@3ranken.nl

IBAN: NL31 FVLB 0699 8443 71
t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn
o.v.v. Kerkbalans De Drie Ranken