

# BlaBlaBlaadje

22/23 maart 2014 – De Drie Ranken – Apeldoorn

## Talentedmeterstoring veroorzaakt paniek!

### Warmteverlies Kraamkamer ondanks goed werkende Mobile

Gisteravond begonnen de lampen van de Talentedmeter ineens rood te knipperen en het alarm loeide oorverdovend. Er brak direct paniek uit. Een te lage meterstand betekent immers dat er te weinig Talented-energie wordt geproduceerd om de Talentedkraamkamer te verwarmen en de kindjes te laten leven en groeien.

Men begon nog fanatieker dan anders zijn talent uit te oefenen, maar het hielp niets. Het vreemde was, dat het Talented Mobile zeer harmonieus functioneerde. Als men niet voldoende inzet zou tonen, zou deze organisch bewegende mensenmassa, waarin ieder met zijn uniek talent een plek heeft, niet zo geolied werken. Tot ieders opluchting was, zo vertelden Nanny Roosje en Nanny Jenny, de temperatuur in de kraamkamer op peil en maakten de kindjes het uitstekend. Bert de Nerd ontdekte dat de meter het bereikte Talentedenergieniveau door kortsluiting niet registreerde. Later bekenden de drie Stuitertjes, die kwajongens!, dat zij wilden weten hoe de meter in elkaar zat en een aantal snoertjes hadden losgetrokken die ze vervolgens op goed geluk weer hadden verbonden. Met een draad van de Punniker werd de Talentedmeter provisorisch gerepareerd. Bert de Nerd was nog uren bezig de schade te herstellen.



De Mobile draaide op volle toeren, Talentedlanders verenigden zich, toch leek het niet te baten. De Punniker raakte gelukkig de draad niet kwijt.

### OUDE MAN BESCHULDIGD VAN VERVALSEN VUURSTENEN

Talentedlander E.N. liet zijn landgenoten geloven dat de sinds lang verloren Vuurstenen teruggevonden waren in zijn achtertuin.

De 81-jarige E.N. beweerde vorige week dat hij in zijn tuin De ooit zoekgeraakte Vuurstenen had teruggevonden. Wie hem niet geloofde, mocht de stenen gisteren zelf komen bewonderen in de grote zaal van Talentenland. De Vuurstenen, die een onverklaarbare warmte afgeven, namen eeuwen geleden een belangrijke plaats in in ons land. Men nam aan dat ze gevoed werden door De Vuurkracht, het vuur dat in de mensen zat en dat hen dreef om zich in te zetten. Inmiddels gelooft nog maar een handjevol overwegend oudere landgenoten, waaronder De Nar, in deze Vuurkracht en in het terugvinden van de Vuurstenen.

De gisteren massaal toegestroomde nieuwsgierigen moesten toegeven dat deze duidelijk warme keien de verloren stenen waren. Grote opwinding was het gevolg. Na de bijeenkomst wilde Berry de Regellicht zoals altijd graag helpen en stopte de Vuurstenen in het door de oude man meegebrachte etui. Tot Berry's verbazing bleken ze letterlijk steenkoud. Waar was hun warmte? E.N. biechtte op dat het gewone stenen waren die hij voor vertrek thuis in zijn oven had opgewarmd. Hij had deze stunt verzonden in de hoop dat de Talentedlanders weer gingen geloven in de Vuurkracht en in het symbool daarvan: de Vuurstenen. Bijna waren de boze aanwezigen E.N. te lijf gegaan. Dankzij de Nar, die opriep tot vergeving en een grappig lied over de kwestie zong, liep alles met een sissers af.

## Oud manuscript bouw Talentedmeter ontdekt

Over de bouw van de Talentedmeter is altijd opvallend weinig bekend geweest. Een onlangs ontdekt manuscript biedt een kleine blik op deze vergeten periode uit onze geschiedenis. Het manuscript bevat verhitte dialogen tussen de ontwerpers Vonski en Vincenze en de gebroeders Marien en Jos die de Talentedmeter bouwden. Uit deze dialogen valt op te maken dat de strijd tussen idee en uitvoering ook in die tijd al volop werd gevoerd. Verheven theorieën versus aardse maakbaarheid, academische hemelbestorming versus bloed, zweet en tranen. Ongebreidelde wijziging van inzicht versus noest doorwerken volgens plan. Een spannende periode, maar met een opmerkelijk resultaat waar we trots op kunnen zijn!

## Vuurkracht!

Talentedland is een bijzonder land. Talentedland is het land waar ieder Talent telt. Want mensen, talenten hebben elkaar nodig! De één schikt bloemen, de ander bouwt huizen, speelt piano, schaatst of kookt lekker. En wat te denken van punniken?

Tja, zo leven we al eeuwen in Talentedland. Of eigenlijk: leefden we... Want er gaan tegenwoordig stemmen op die zeggen dat niet alle talenten tellen. Het ene talent is namelijk beter, nuttiger, belangrijker dan het andere. Sommige talenten zouden zelfs nutteloos zijn! En dat wordt allemaal gemeten met de Talentedmeter. Scoor je niet genoeg, dan ben je misbaar. Ik weet het niet. Nou ja, ik weet het eigenlijk wel: ik vind dat ieder talent telt! Leef ik daarom in het verleden? Ben ik daarmee een gemakkelijk fossiel dat nu nog even gedoogd wordt? Is deze column mijn laatste bijdrage aan het BlaBlaBlaadje?



De Nar spreekt

Mensen, wees je bewust van je unieke talent! Zie ook het talent bij de ander en GENIET ervan! Ik besluit mijn column met misschien wel mijn laatste woorden: "Talentedland, daar liggen mijn wortels. Talentedland, daar voel ik mij thuis. Waar men als gemeenschap samenleeft, elk mens zijn waarde heeft, waar iedereen zijn energie en zijn talent voor geeft. Jij bent mij dierbaar boven alles: Talentedland!". Jullie Nar.



E.N. biechtte uiteindelijk op dat de stenen vervalsingen waren.





## SHOWNIEUWS

### TGV-SHOW VEELBELOVEND!

**Binnenkort in Talentenland: De TGV-show, de show die loopt als een trein!**

Wegens groot succes wordt binnenkort weer de jaarlijkse TGV-show (Talenten Geven Vuurkracht) gehouden. Tijdens dit spektakel zal door een vakkundige jury het Talent van het Jaar gekozen worden, waarbij uiteraard aandacht is voor de waarde van ieder talent op zich. Er wordt gefluisterd dat meneer Art, - we kennen hem allemaal van de vele typetjes die hij zo meesterlijk neerzette TGV-show zal opluisteren met een verrassend optreden van zijn nieuwste creatie, een typetje dat zijn weerga niet kent! De TGV-show: Komt dat zien! Komt dat meemaken! Je bent van harte



Grote voorpret bij de Talentescouts.

welkom in de Grote Zaal van Talentenland op zaterdagavond 22 maart om 19:00 uur en 21:00 uur en op zondagmiddag 23 maart om 14:30 uur!

### Prins Carnaval

**Meneer Art is gekozen tot Prins Carnaval. De Nar heeft het nakijken. Alaaf!**

Na jarenlang onze Nar in het Prinsenpak te hebben zien rondhuppelen, heeft Talentenland dit jaar Meneer Art gekozen tot Prins. Meneer Art – of zoals hij zichzelf noemt: de Scout – sprak de Talentenlanders trots toe: "Dit Carnaval wordt onvergetelijk en volgend jaar kom ik niet terug als Prins maar als Koning!". Alaaf, meneer Art!



Meneer Art is weer een typetje rijker!

### Talent Bekent

In onze rubriek *Talent Bekent* leest u wekelijks een openhartig interview met een Talentenlandbewoner. Deze week komt u alles te weten over de punniker. "Ik plas punnikend!"

Hij staat bekend om de combinatie van een zeer kalme uitstraling en altijd bezige handen: De Punniker! Maar wat maakt punniken zo leuk? Staan zijn handen ook wel eens stil? En wat doet hij met al dat punnikdraad? Tijd voor een verhelderend gesprek.

#### Sinds wanneer punnik je?

Toen ik drie was, zag ik mijn moeder vaak punniken en net als elk kind wilde ik alles nadoen wat mamma deed. Ik was een druk mannetje, maar zodra ik de punnikklos in mijn handen had, voelde ik me rustig worden. Het werkt echt meditatief en zorgt ervoor dat je in het hier en nu bent. Je bent lekker praktisch bezig en ziet meteen resultaat. Dat maakt punniken zo verslavend.

#### Hoeveel meter draad heb je in totaal geproduceerd?

Dat moeten er miljoenen zijn. Ik zit op een gemiddelde van zes meter per uur en dat minstens zestien uur per dag, is al gauw zo'n 2500 per maand, keer 12 is 300.00... En dat al twintig jaar lang... Nou ja, reken maar uit...! Maar eigenlijk vind ik die cijfers niet belangrijk.

#### Punnik je echt altijd?

Ik eet en ik slaap, maar verder... Punnikend plassen bijvoorbeeld gaat prima. En punnikend koken, stofzuigen, noem maar op. Ik kan inmiddels namelijk met één hand punniken en dan kan ik met die andere hand alles doen. Het is wel minder rustgevend hoor, dus het heeft niet mijn voorkeur.

#### Wat doe je met al dat draad?

Ik maak er altijd mensen blij mee. Ze maken er kleding, tassen, mutsen en sieraden van. Kinderen vinden het heerlijk om dat zachte dikke draad door hun vingers te laten gaan. Het produceren en uitdelen van zoveel draad staat voor mij ook voor het leggen van verbinding tussen mensen. Als iedereen die wapens maakt nou eens ging punniken, zou de wereld er een stuk mooier uitzien!



### ADVERTENTIES

**AANGEBODEN** - Bert de Nerd, de man die alles snapt van apparaten, maar niks van mensen. Lost al uw technisch problemen op. Nu speciale aanbieding: draadloos punniken!

**GEZOCHT** - Potige jongedame, jongheer mag ook, die goed kan zuigen en soppen. Je weet waar Abraham de mosterd haalt, of in dit geval de groene zeep. Voel je ervoor om mevrouw Dora's rechterhand te worden? Meld je bij Berry de Regelnicht.

**AANGEBODEN** - Ik ben BEN. Ik bied MOBIEL bellen met VUURKRACHT voor mensen onderweg. Leg de verbinding! Wees BEN.

**AANGEBODEN** - Behoeftte aan een lusterend oor? Ik heb het niet alleen, ik ben het ook! Stort gerust uw hart bij mij uit. Mijn oor is groot genoeg en het luistert altijd!

**AANGEBODEN** - Oppasproblemen? Bel Nanny Jenny of Nanny Roosje.

**GEZOCHT** - Lekker kokende kok (M/V) voor ons jaarlijkse Geurende Kleurenfestival en de 55-plusmiddagen. Aanmelden bij Berry de Regelnicht.

**AANGEBODEN** - U wilt duidelijkheid? Een heldere koers? U stelt orde en nut boven chaos en nutteloosheid? Dan is de Scout uw man! Huur hem in, met zijn trouwe Stoere Talenten.

**AANGEBODEN** - Fuijje of feestje? Wilt u de voetjes van de vloer? Boek dan de Talentenband. Van Borsato tot Bløf, van Wireless tot Weather Girls. Doen!



### Vorrondes "Zing het Talentenlandlied"

Ieder kent het: Het Talentenlandlied, het lied dat we zingen om vreugde te vieren, om ons door crises heen te helpen en om uit te drukken wat ons verbindt met elkaar en met Talentenland. Ken jij het lied helemaal uit je hoofd en kun jij het met de meeste overtuiging zingen? Doe dan mee aan één van de voorrondes van de wedstrijd "Zing het Talentenlandlied", die binnenkort plaatsvinden in de Grote Zaal van Talentenland.



Talentenlanders vol spanning in the voorronde. They've Got Talent!

(Advertentie)

### Mobiliteit

Ben je het zat om altijd een hoofdrol te spelen, om altijd maar een koor te dirigeren, om altijd maar publiek te spelen of de grote afwezige te zijn? Ga dan eens dansen in een musical! Wie weet ben jij een groot talent!



### Be happy!

Ben je kaal, of heb je een bos met krullen? Ben je blond, bruin, rood, zwart of grijs? En ben je uitgekeken op je koppie? Probeer dan deze kekke badmuts! Je wordt zeker weten happy!

